

Beste vrienden,

De groep in Barneveld was niet zo groot... Maar de impact in de levens van de deelnemers mocht er zijn. Afgelopen voorjaar mocht ik daar een 'Aanstekelijk Christen' cursus geven. Zes avonden samen bezig zijn rondom dat thema leverde niet alleen een aantal eyeopeners op bij de aanwezigen; gaandeweg kwamen er ook wat verhalen los. Een deelneemster had altijd geworsteld hoe ze het Evangelie in haar schoolklas op een goede manier kon delen. De zgn. brugillustratie die we samen hadden geoefend was volgens haar ook zeer bruikbaar. Een andere deelneemster paste een aantal dingen die ze had geleerd toe tijdens bezoeken aan de mensen waar ze beroepsmatig mee in contact kwam en die wel open stonden voor een gesprek. Zulke reacties doen mij goed. Ik ben een pragmaticus, die na een goede Bijbelse onderbouwing graag mensen helpt om aan de slag te gaan met datgene wat zij ontdekt en geleerd hebben. Die hen helpt om gaven en talenten te ontdekken en maximaal te ontwikkelen. Afgelopen periode waren er weer diverse cursussen. Niet alleen de AC, maar ook de SamenBeterBouwen cursus, de leiderschapstraining etc.

“...dan wil ik nog iets heel leuks aan je doorgeven. Drie jaar ben ik bij je op de Equip cursus geweest. Mijn beoordeling was altijd goed. De laatste keer was mijn beoordeling zeer goed omdat ik merk dat mijn communicatiecapaciteit sterk verbeterd is. In het bedrijfsleven had ik al veel cursussen gehad over communiceren en managementstijlen, maar de punten die voor mij echt belangrijk waren heb ik geleerd bij Equip; ze blijken zeer positief te werken. Prijz de Heer!”

Natuurlijk vormen zulke reacties niet mijn motieven om dit soort trainingen te geven. Maar ... na afloop van elke toerusting, elk seminar, merk ik dat ik wel steeds gericht ben in welke mate deelnemers aangeven dat het hun leven heeft veranderd. Het doel van toerusting en training is immers dat ze meer op de Heer Jezus gaan lijken en beter functioneren in hun omgeving. Beter functioneren betekent uiteindelijk ook: meer geestelijke vrucht dragen. Zegt de Here Jezus in Johannes 15 niet dat Zijn Vader verheerlijkt wordt als wij veel vrucht dragen? Daar gaat het toch om!

Enkele keren per jaar mag ik ergens een DISC seminar verzorgen. Op mijn persoonlijke internetpagina kun je lezen wat dit seminar precies inhoudt. Je ontdekt samen je sterke en zwakkere kanten en tegelijkertijd ga je op zoek naar je optimale bijdrage aan het team waar je deel van uitmaakt. Meestal wordt dit seminar gegeven aan een raad van oudsten of kerkenraad. De laatste was begin juni. De acht leidinggevenden van de betreffende gemeente waren na afloop bijna eensgezind dat het niet alleen een waardevolle dag was geweest, maar dat ze het ook als goede teambuilding hebben ervaren en elkaar veel beter hebben leren kennen. Na zo'n inspannende training rij ik dankbaar en met voldoening weer naar huis.

Mensen die tot geloof komen, christenen die voor het eerst iemand uitnodigen om mee te gaan naar een kerkdienst of kring, andere christenen die voor het eerst een taak oppakken, een (forse) groei van het aantal deelnemers aan de kringen. Dat zijn de kenmerken van een 40-Dagen project. Mits een goede organisatorische- en gebedsvorbereiding hebben we vaak genoeg gezien dat dit een stevige impuls is voor de groei en ontwikkeling van de gemeente.

Giessenburg
zomer 2016Familie Baan
Neerpolderseweg 71a
3381JR Giessenburg

Telefoon: 0184 - 65 14 18

E-mail:

baan@leadershipdynamics.nl

Giften naar:

Stichting Leadershipdynamics
te Renswoude o.v.v. Fam Baan.

Het rekeningnummer is:

IBAN: NL97RABO0355124718



Bezoek ook de websites:
www.leadershipdynamics.nl
www.janbaan.info



Na jaren dit soort projecten vanaf een afstand ondersteund te hebben, ervaar ik het nu als een voorrecht om zelf weer eens deel uit te kunnen maken van een projectteam. Een nog jonge enthousiaste PKN-gemeente in het Westland die in vijf jaar tijd gegroeid is naar enkele honderden leden, gaat een 40-Dagen project inzetten ter ondersteuning van hun missionaire activiteiten. Deze jonge gemeente bestaat vooral uit gelovigen met visie en grote verwachtingen van wat God gaat doen. Daarbij durven ze ook stappen in geloof te nemen... Het is voor mij een voorrecht om mede leiding te mogen geven aan de projectwerkgroep die de voorbereidingen doet. Ik zie er naar uit om zoiets opnieuw van dichtbij mee te mogen maken. 40-Dagen projecten worden ook tien jaar na de introductie ervan nog steeds zichtbaar gezegend; hier, maar ook elders in de wereld.

Het is alweer enkele jaren geleden dat ik een licentie heb gehaald om de cursus "Jouw Geld telt" te kunnen geven. Dat is een cursus over Bijbels rentmeesterschap. De helft is theorie (wat zegt de Bijbel over geld en bezittingen etc.) en de andere helft bestaat uit heel praktisch bezig zijn met financiële zaken waar iedereen mee te maken heeft. Oud-deelnemers geven bijna altijd aan dat ze zouden willen dat ze deze cursus eerder hadden gevolgd... Dat zegt wel iets. Deze cursus heb ik enkele keren mogen verzorgen in kerken, maar ik heb er eigenlijk nooit echt PR voor gemaakt. Omdat ik in steeds meer kerken hoor en zie dat gemeenteleden in financiële problemen (dreigen te) raken, heb ik besloten om in september een kennismakingdag te organiseren. Deze is bedoeld voor mensen die willen aftasten of de cursus misschien iets voor hun gemeente zou kunnen betekenen. Is er misschien in jouw kerk interesse iets dergelijks? Laat dan één van de leiders op 10 september naar Dordrecht komen. Hier kunt u zich opgeven:

www.connectandgrow.info/kennismaking-met-de-cursus-jouw-geld-telt

Thuis

Naar omstandigheden gaat thuis alles prima. We zijn God dankbaar voor al het goede wat ons ten deel valt. Onze jongste, Christiaan, komt af en toe in het weekend nog thuis. Hij is bezig aan de laatste fase van zijn studie in Wageningen. In het najaar gaat hij vier maanden stage lopen om zijn master af te kunnen ronden. Waarschijnlijk vertrekt hij daarvoor naar de andere kant van de wereld...

We danken jullie voor je trouwe betrokkenheid bij ons werk!

*Hartelijke groeten
van Jan en Marjan Baan*

Thema's om voor te danken:

- De zegeningen van God in de vorm van gezondheid, voldoende werk, arbeidsvreugde, mogelijkheden van toerusting op diverse plaatsen in Nederland en voldoende financiën.

Thema's om voor te bidden:

- Wijsheid voor het steeds weer opnieuw moeten maken van keuzes in allerlei zaken. Dat we dichtbij God mogen blijven om maximaal door Hem gebruikt te kunnen worden.

