

God is goed!

Dat is niet alleen iets wat we weten en geloven; dat is ook het overtuigende gevoel gedurende de afgelopen periode. Er is eerlijk gezegd veel meer reden voor dankbaarheid, dan dat ik me realiseerde. Enkele weken geleden mocht ik voorgaan in een gemeente die de "Dankdag voor gewas en arbeid" op de eerste zondag van november hield. Het thema van de preek moest daar uiteraard op aansluiten. Dat thema werd "**dankbaarheid als levensstijl**". Doordat ik me zo ging verdiepen in wat Gods woord zegt over danken en dankbaarheid, was de eerste zegen voor mijzelf. Opnieuw werd me duidelijk in welke bevoorrechte positie we ons mogen bevinden. Niet alleen om materiële zaken, maar juist ook om immateriële zaken. En nog veel meer vanwege het feit dat we een levende God mogen dienen, met wie we een liefdesrelatie mogen onderhouden. Aan het einde van de voorbereiding van de preek heb ik dan ook opnieuw heel bewust uitgesproken 'mijn Jezus, ik hou van U'. Het is zo goed om regelmatig mijn zegeningen te tellen. Door dit te doen voorkom je dat je teveel focust op wat je nog niet hebt of op onverhoorde gebeden.

Coaching

Eén van de hoogtepunten in dit najaar was dat mijn vriend Maarten, die ik anderhalf jaar mocht coachen, het voorlopige eindpunt van zijn CR-discipelschapstraject heeft bereikt. Eind oktober getuigde hij daarvan op een feestelijke bijeenkomst met enkele tientallen gasten. Als je hoort en ziet wat er inmiddels in zijn leven ten goede is veranderd, dan besef je opnieuw hoe groot God is. Want je mag dichtbij de plek zijn waar God aan het werk is, waar levens worden hersteld en vernieuwd en waar wonden worden genezen.

De avond had voor Maarten een extra feestelijk tintje doordat zijn voormalige buurman de moeite had genomen om helemaal uit Groningen te komen voor deze happening. Die voormalige buurman geeft nu leiding aan de theologische faculteit.

***Maarten:** Naast goede dingen had ik mijn leven ook nogal wat pijnlijke ervaringen opgedaan. Die hadden ervoor gezorgd dat ik in een negatieve vicieuze cirkel terecht was gekomen met o.a. minderwaardigheidsgevoelens als gevolg. Binnen CR heb ik in een veilige omgeving mogen ontdekken hoe God het leven heeft bedoeld; ik heb er echte vrienden aan overgehouden. Jan was mijn coach, klankbord en mijn spiegel. God heeft hem ook gebruikt om mij te ondersteunen in mijn reis naar herstel.*

Bijzonder mooi werk om te mogen doen. Het is 2 Tim. 2: 2 in de praktijk. Tientallen jaren geleden op de bijbelschool en later bij Agapè was dat samen met Mat. 28: 19 de sleuteltekst van mijn bediening. Beide teksten gaan over zending en discipelschap. Dat laatste is volgens mij heel hard nodig in onze kerken. Ik ontmoet in de praktijk veel christenen die óf niet groeien óf heel onevenwichtig groeien met alleen maar belangstelling voor bepaalde aspecten van het Evangelie.





Bezoek ook de websites:
www.leadershipdynamics.nl
www.janbaan.info



Aanstekelijk Christen

Samen met een voormalige collega van Agapè heb ik gewerkt aan een update van de cursus 'Aanstekelijk Christen'. Het is geweldig dat deze cursus weer helemaal in de belangstelling staat. Dit jaar zijn er al twee keer zoveel cursussen gegeven als vorig jaar en de respons is goed. Ik laat graag Maarten (een andere Maarten dan hierboven) even aan het woord:

“Al heel lang leeft bij mij de overtuiging dat het belangrijk is om het Evangelie te delen met anderen. Mijn passie is om andere christenen in werksituaties daarbij te helpen, o.a. via de websites www.bedrijfsgebed.nl en www.christen-zijnopjewerk.nl. In onze Gemeente in Houten waren we begin 2017 opnieuw gestart met de Alpha-cursus. We begonnen vol enthousiasme, maar tot onze grote teleurstelling waren er uiteindelijk 0 (nul) deelnemers. Dat kon verschillende oorzaken hebben: 100 uitgenodigde mensen zeiden allemaal ‘nee’ of er werden 0 (nul) mensen uitgenodigd... Het dwong ons om na te denken over ‘hoe verder?’. We kwamen toen in contact met Jan Baan en Ruud van Delft en de cursus ‘Aanstekelijk Christen-zijn’. Dit najaar hadden we 30 AC-cursisten. Jan en Ruud hebben een heel verschillende stijl maar vullen elkaar wel goed aan. Door het opgeven ‘huiswerk’ uit het boek en de cursusmap worden we heel praktisch toegerust. Er is veel herkenning in de verhalen van Jan en Ruud, mede ook door de geboden ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. We bidden nu intensief voor onze ‘natuurlijke contacten’ en mogen erop vertrouwen dat de Heilige Geest ons brengt bij ‘hongerige’ mensen. En dat de Alpha die we begin 2018 opnieuw gaan starten, veel deelnemers zal hebben”

Begin 2018 hebben collega Eugène en ik een leiderstoerusting van 6 bijeenkomsten gepland in Gorinchem. Het was verrassend om te zien dat er al heel snel een complete kerkenraad was, die zich heeft aangemeld. Het zou fijn zijn als we al ruim vóór de startdatum zouden kunnen bekendmaken dat we ‘vol’ zitten. Daar ziet het wel een beetje naar uit. Mocht je je eigen kerkenraad willen attenderen; laat hen dan een kijkje nemen op www.leadershipdynamics.nl

Thuis

Op het thuisfront is het vaak heel stil. We hebben geen kinderen meer thuis. Maar soms, meestal op zaterdag, stroomt het huis weer vol. En zitten we met kinderen/aanhang en een gast erbij met 10 man te eten.

*Hartelijke groeten
van Jan en Marjan Baan*

We willen dit keer alleen maar dankonderwerpen doorgeven:

- dank voor de nieuwe ‘uitrol’ van de AC-cursus
- dank voor onze gezondheid en de zichtbare zegeningen op het werk
- dank voor de 3 nieuwe plaatsen in ons land (Zeewolde, Heerenveen en Zaanstad) waar christenen het initiatief genomen hebben om een plek te creëren voor mensen die op zoek zijn naar een veilige omgeving, liefdevolle relaties en levensvernieuwing door de Heilige Geest.

