

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

2 Korintiërs 9:15

Beste vrienden,

Ieder jaar opnieuw heb ik het gevoel een beetje overvallen te worden door het naderende jaareinde. Zomaar opeens is het alweer bijna de derde Adventzondag. Er worden in de kerk waar je bent kaarsen aangestoken. Iedere keer weer opnieuw dringt zich dan de gedachte bij me op dat ik eigenlijk liever gefocust ben op de naderende wederkomst van Christus dan op het wonder van 2000 jaar geleden. Beiden zijn belangrijk en maken dat je stil wordt. We leven en werken in een wereld die kraakt in al zijn voegen, maar waarin het nog wel licht is. Zolang het licht is mogen we blijven werken. Dat doen we dan ook volop.

De zomer begon met twee weken 'dienst' op het Christelijke vakantiepark La Draille in Frankrijk. Deze combinatie van campingpastor zijn en vakantie vieren was ook dit jaar een mooie ervaring voor ons. Met diverse gasten hadden we goede gesprekken. Het afgelopen halfjaar hadden we veel andere mooie momenten: standaard trainingen zoals de permanente vorming voor leiderschap, de wekelijkse spreekbeurten in kerken en gemeenten, incidentele trainingsdagen voor leidersteams en uitnodigingen van plaatselijke kerken en gemeenten om te helpen bepaalde problemen op te lossen. En langzamerhand ook steeds vaker persoonlijke coachingsgesprekken met (meestal jonge) christenen die Gods weg voor hun leven zoeken. Soms is dat een eenmalig gesprek, soms een serie. Soms in de buurt, soms wat verder weg.

Natuurlijk zijn er ook nog de wekelijkse bijeenkomsten van Celebrate Recovery in Gorinchem. En de ondersteuning van de landelijke CR-activiteiten. Dankbaarheid is er voor de vier kerken (Utrecht, Assen, Heerlen en 's-Gravenzande) die het afgelopen half jaar van start zijn gegaan met CR. In Alkmaar is de start gepland in januari 2015. Die ondersteuning brengt me regelmatig in alle uithoeken van het land. Het is prachtig om te zien hoe (soms kleine) groepen christenen met veel visie en een warm hart voor de Heer aan de slag gaan. Ze zijn bereid om een plaats te creëren voor hun medemens die op zoek is naar herstel. We zijn nog steeds verbaasd over de blijvende spanning tussen "vraag en aanbod". In vier van de 12 provincies van ons land moeten we mensen die graag zouden willen deelnemen aan CR nog steeds teleurstellen. Simpelweg omdat de afstand naar de dichtstbijzijnde locatie te groot is. Uitbreiding van het aantal locaties waar belangstellenden terecht kunnen blijft dus ook voor het komende jaar een gebedsonderwerp. Momenteel ben ik druk met het voorbereiden van een landelijke CR-conferentie die gepland is op 21 maart in Lelystad. Primair is deze dag bedoeld voor alle CR-medewerkers in het land. Maar ook mensen die nieuwsgierig zijn en willen weten of dit discipelschapsprogramma met pastorale insteek wellicht iets voor hun kerk zou kunnen betekenen, zijn van harte welkom. Hoofdsprekers zijn ds. Kees van Velzen en Gerard Feller van de stichting 'Promise'. Ben je belangstellend, kom dan ook (samen met een aantal mensen uit je gemeente).





Bezoek ook de websites:
www.celebraterecovery.nl
www.janbaan.info



Schrijven

Vanaf 2015 denk ik ruimte te krijgen in mijn agenda om te werken aan het volgende boek in de reeks van Samen Beter. Na *SamenBeterBouwen* en *SamenBeterLeiden* gaat nu het werkboek "*SamenBeterWaarderen*" geschreven worden. Het thema heeft te maken met het belang van waarden in de gemeente. In veel gemeenten waar ik voor mag gaan komen er door de voordeur nieuwe leden bij, maar gaan er via de achterdeur weer net zoveel mensen teleurgesteld of gefrustreerd weg. Soms als gevolg van een conflict, soms als gevolg van niet gerealiseerde verwachtingen. Dat heeft vaak te maken met (het ontbreken van) beleid en het ontbreken van waarden aan de hand waarvan je met elkaar wilt samenleven en samenwerken. Dat boek zit in conceptvorm al meer dan anderhalf jaar in mijn gedachten... Hoogstwaarschijnlijk komen die gedachten komend jaar ook op papier. Het enige waar ik nog hogere prioriteit aan toe zal kennen, is als een gemeente me vraagt om te ondersteunen bij gemeente opbouw. Daar ligt namelijk mijn primaire roeping, zoals jullie wel weten!



Privé

In ons gezin de laatste maanden nogal wat verandering gekomen. Irene is november getrouwd met Rik Sterenburg en heeft het nest dus definitief verlaten. Ze woont niet zo heel ver weg (Boven-Hardinxveld). Jonathan heeft sinds september een baan in 's-Gravendeel en is semi-zelfstandig gaan wonen. Dat wil zeggen dat hij de woonruimte boven ons aangebouwde kantoor betrokken heeft en dus vanaf nu een eigen huishouden runt. Wellicht zal hij nog regelmatig aanschuiven tijdens etenstijd, maar.. formeel is hij ook uit huis. En Christiaan komt al vele jaren alleen nog maar in een deel van de weekenden thuis. We zitten nu regelmatig met zijn tweeën aan tafel. Toch wel een verandering, waar we nog aan moeten wennen. We zien uit naar wat God op ons pad brengt in het nieuwe jaar!

*We wensen jullie een Gezegend Kerstfeest
en voorspoedig 2015 toe!
Jan en Marian Baan*

Thema's om voor te danken:

- Dank voor onze gezondheid en het werk wat we mogen doen in Gods koninkrijk.
- Dank voor de voortgang van het coachings werk; zowel voor kerken en gemeenten als individuele situaties
- Dank dat Jonathan een baan heeft gevonden, bij een bedrijf waar hij het ook nog eens naar zijn zin heeft.

Thema's om voor te bidden:

- Bidt voor het lichamelijk functioneren van Marian. Ze wordt erg beperkt door de bijna permanente pijn in haar onderste rugwervel.
- Bidt dat als ik ga schrijven, er inspiratie van de heilige Geest zal zijn en het uiteindelijk een (werk-)boek zal worden, wat kerkenraden en leidinggevende teams zal helpen bij gezonde en Bijbelse gemeente opbouw.
- Bidt dat er komend jaar in iedere provincie van ons land minstens vier kerken zullen zijn waar mensen die op zoek zijn naar Bijbels herstel en genezing met behulp van CR, terecht zullen kunnen.

