

Beste vrienden,

Onlangs las ik in een boek dat iemand de volgende boodschap op z'n voicemail heeft staan: "Jouw volgende handeling zou de wereld kunnen veranderen, dus zorg dat het een goede handeling is".

De Here Jezus heeft dit voorgeleefd en we wensen voor het komende jaar dat we met elkaar mogen groeien in de goede werken die de Heer heeft voorbereid. (Ef. 2:10)

Onlangs had ik zomaar een gesprek op de bank tijdens het Symposium wat we op 10 november mochten houden, samen met Stichting De Hoop in Dordrecht. Het symposium had als thema: *Gods grote gebod in 12 stappen*. Een man vertelde hoe hij al op de middelbare school ontspoorde en hoe dat zijn verdere leven beïnvloedde. Met name de relatie met zijn ouders en zijn vrienden veranderde. Ik was onder de indruk van zijn verhaal. Eigenlijk voelde ik een mengeling van dankbaarheid en jaloezie. Dankbaar dat ik zo'n moeilijke weg niet ben gegaan, tegelijk bened ik hem om zijn enthousiasme voor de Heer. Zijn geloof in de Here Jezus was zo oprecht en kinderlijk dat ik in bepaalde opzichten een voorbeeld aan hem kon nemen. Hij vertelde hoe hij met behulp van de 12 stappen uiteindelijk Jezus Christus had gevonden en met Hem het nieuwe leven. En daar doe je het voor, toch? Ik was bemoedigd! Want het draait om veranderde levens in onze bediening. De afgelopen maanden heb ik vele kilometers afgelegd, want in bijna alle provincies van ons land waren wel één of meerdere informatiebijeenkomsten over het pastorale discipelschapsprogramma Celebrate Recovery. Ik hoop en ik bid zo, dat dit programma op steeds meer plaatsen in ons land door kerken zal worden aangeboden. Er is veel belangstelling voor; we krijgen bijna elke week wel een vraag over waar de dichtstbijzijnde kerk is waar mensen dit programma kunnen volgen. Van de speciale CelebrateRecovery Bijbel, die we eind vorig jaar uitbrachten, zijn inmiddels ruim 1150 exemplaren verkocht. Bijna het dubbele aantal van wat we hadden verwacht. God is goed!

Afgelopen maanden hebben we tijd besteed aan mijn nieuwe website. Het kostte me namelijk af en toe moeite om uit te leggen wat ik nu precies doe. Het werk is erg gevarieerd. Naast af en toe een mediation proces (bemiddeling in conflicten), de standaardtrainingen voor ervaren en potentiële nieuwe leiders, de coaching van kerkenraden, de zondagse prediking en het (mede)runnen van een kantoor, komen er langzamerhand ook incidentele opdrachten binnen. Het werd lastig om al die werkzaamheden overzichtelijk te maken. Vandaar de eigen website. Hij is nog niet af, maar inmiddels wel in de lucht (www.janbaan.info) In de toekomst willen we onze rondzendbrieven daar ook op plaatsen. Dat spaart portokosten uit. Het is dan wel wenselijk om van iedereen die onze brieven ontvangt een e-mail adres te hebben. We melden je dan even per e-mail wanneer er een nieuwe brief is toegevoegd. Krijg je deze brief nog alleen per post? Schrijf ons dan even op baan@leadershipdynamics.nl

Wat zijn die incidentele werkzaamheden? Die variëren van de begeleiding van een sollicitatieprocedure voor een kerkelijk werker tot de vraag om een persoonlijk coaching gesprek van iemand die graag weer lijn in zijn leven wil brengen na een woelige periode. Verder bijvoorbeeld het houden van een studieavond over de theologische overeenkomsten en verschillen van de verschillende basisstromingen in kerkelijk Nederland, tot het houden van een avond over bouwen aan je gezin vanuit het grote gebod en de grote opdracht. In één gemeente hebben we gedurende dit seizoen een achttal gemeenteveningen opgezet over het thema evangelisatie en zending. Drie van die avonden worden door mij ingevuld; de andere avonden zijn er weer andere sprekers. Sinds afgelopen voorjaar ben ik ook stagebegeleider van een CHE student die voor voorganger studeert in de deeltijdse leergangen. Dat is eigenlijk wel een gebedsverhoring. Ik zou in de toekomst vaker stagiaires willen begeleiden.

Giessenburg
december 2012**Familie Baan**
Neerpolderseweg 71a
3381JR GiessenburgTelefoon: 0184 - 65 14 18
E-mail:
baan@leadershipdynamics.nlGiften naar:
Stichting Leadershipdynamics
te Renswoude o.v.v. Fam Baan.Het rekeningnummer is:
355124718



Wat zijn de uitdagingen van dit moment? Dat zijn er heel concreet twee. De eerste betreft een nieuwe cursus die ik wil gaan schrijven rondom het thema "Mediation in het pastoraat". Ik denk daarbij aan een cursus van drie tot vijf avonden die tot doel heeft om de deelnemers inzicht te geven in de Bijbelse uitgangspunten van mediation en om hen te helpen een aantal basisvaardigheden aan te leren voor het oplossen van conflicten. Het is mijn streven om in ieder geval in 2013 de eerste cursus te gaan geven. De tweede uitdaging betreft het vinden van één of twee nieuwe gemeenten waar ik een coachende rol mag gaan vervullen bij de Raad. Medio volgend jaar loopt een vierjarig traject af met een gemeente waar ik gedurende die tijd bezig ben geweest met coaching van allerlei aspecten van gemeentewerk. Ik hoop dat God een andere plek aan gaat wijzen waar ik van betekenis mag zijn voor het leiderschap van die gemeente.

In ons gezin gaat het goed. We kijken met blijdschap terug op de doopdienst van onze zoon Christiaan in november. We zijn de Heer dankbaar dat onze kinderen Hem willen volgen. Dat is geen verdienste van ons, maar genade van Hem. Jonathan hoopt van harte dat hij mag blijven werken bij het bouwbedrijf waar hij sinds september gedetacheerd is. Daar bidden we voor! Irene is nog steeds op zoek naar vast werk, maar verveelt zich niet. Marian probeert balans in bezig zijn en rust nemen te vinden. De zorg voor haar moeder naast vele andere taken nemen haar nogal in beslag.

We hebben samen enorm genoten van drie dagen Barcelona (n.a.v. onze 29-jarige trouwdag) hoewel we daar ook niet bepaald geluierd hebben, omdat er zoveel te zien was.

Gebedsonderwerpen:

- Dat er komend voorjaar een nieuwe gemeente op mijn pad zal komen, waar ik vanaf september ondersteunend werk mag gaan doen.
- Dat Jonathan en Irene op korte termijn passend werk zullen vinden.

Dankonderwerpen:

- De feit dat we mogen genieten van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat geldt gelukkig ook voor Marian.
- De bemoedigende verhalen die we regelmatig mogen ontvangen van mensen die getuigen van Gods werk in hun levens.



We willen jullie allemaal hartelijk danken voor de gebeden en ondersteuning die we ook in 2012 hebben ontvangen!

Van harte goede Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar toegewenst!

Jan en Marian Baan

P.S.: Vergeet je mailadres niet door te geven....

Bezoek ook de websites:
www.celebraterecovery.nl
www.janbaan.info



CHRISTMAS IS THE CELEBRATION OF THE BIRTH OF JESUS, THE SAVIOUR OF MANKIND