

Beste vrienden,

Bijna altijd beginnen we onze vriendenbrieven met iets te delen over ons werk. Laten we deze keer beginnen met wat persoonlijks. Op 28 juni heeft Christiaan, de jongste telg, zijn 'bul' gekregen en daarmee is hij afgestudeerd. Samen met 15 andere studenten mocht hij zijn document in ontvangst nemen. Na afloop was er een receptie in Hotel 'De Wereld' in Wageningen, een paar minuten lopen van zijn kamer. Op historische grond dus. We zijn nu officieel uit de studerende kinderen die zich druk maakten over schoolcijfers, papers, stages en thesis. En Christiaan is op zoek naar een baan, waarin hij zich nuttig kan maken met zijn diploma 'voedselveiligheid en management'. Voorlopig blijft hij op zijn 12 m² grote kamer in Wageningen wonen. Daar is het gezellig met alle andere Navigator studenten en heeft hij zijn sociale leven. Alles heeft zijn tijd...

Wat we mogen/mochten doen.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over een groot project waarbij ik (Jan) nauw betrokken was in de voorbereiding. Deze keer wil ik graag de voorzitter en secretaresse aan het woord laten komen van het projectteam van deze enthousiaste gemeente:

*"Even leuk om te laten weten hoe het project **"Waarom leef ik hier op aarde"** (voor ons bekend onder de naam **WALIHQA**), nog steeds doorwerkt. Verleden week hadden we kringleidersoverleg en het was mooi om te horen met hoeveel enthousiasme erover gesproken werd. Er waren vooraf best wel kritische geluiden geweest uit de kringen. Niet iedereen heeft dan ook mee gedaan, maar men hoort nu terug dat er mensen zijn die daar spijt van hebben en of ze het niet alsnog een keer met de hele kring kunnen doen.*



*Het heeft bij ons vooral **verdieping en onderlinge verbondenheid** uitgewerkt. Het is een hele intensieve tijd geweest. Ook dat hoorden we veel terug, maar het was heel bijzonder om met zoveel gemeenteleden (240 volwassen + jongeren en kinderen) met hetzelfde bezig te zijn geweest. Er werd veel over nagepraat onder de koffie en thee na de kerkdienst en ook daarbuiten. Er werden vragen en eyeopeners met elkaar gedeeld en tevens zijn heel wat **WALIHQA** apps in het leven geroepen. Wat een verbondenheid hebben we ervaren, en dat werkt nog steeds door! Mooi was de opmerking van iemand die voor het eerst mee deed in een kring: **"Dit is gemeente zijn!"***

*Bij het kringleidersoverleg werd ook de vraag gesteld: "Maar hoe houden we vast, wat we allemaal geleerd hebben?" Die vraag hebben we ons ook als kernteam gesteld, want wat we met elkaar geleerd hebben is te waardevol om er geen vervolg aan te geven. Dit is stof om te **herkauwen** en om toe te passen, individueel en als gemeente. Daarom hebben we in de kringen besproken om in het nieuwe seizoen allemaal een van de doelen van **WALIHQA** te kiezen en daar mee door te gaan. Er zijn per doel werkboekjes beschikbaar waardoor je veel dieper in kan gaan op dat bepaalde doel. Herkauwen dus!*



Bezoek ook de websites:
www.leadershipdynamics.nl
www.janbaan.info



*We willen ook regelmatig in de **prediking** een van de doelen onder de aandacht brengen. Je hebt gelijk gekregen Jan, dat het niet altijd gelijk te zien is wat het project betekend heeft. Het werkt nog lang door. We zijn zo enthousiast over de praktische invulling die WALIHOA geeft voor onze gemeente, dat we in het najaar een **gemeentediagnose** willen gaan houden. Daar zal dan duidelijk worden welk doel extra aandacht verdient. Je gaat er nog meer van horen. Nogmaals super bedankt voor alle tijd en energie die je erin gestopt hebt om ons te begeleiden. Wij kunnen uit de grond van ons hart zeggen: **Het is de moeite meer dan waard geweest!***

Dineke van der Meer en Aafke Sonneveld

Soms kun je beter een ander laten vertellen wat hij of zij ervaren heeft; vandaar bovenstaand verslag! Kun je je voorstellen dat me dat energie geeft? Jullie mogen bidden dat God me in contact brengt met gemeenten die stappen in geloof durven nemen. Die zich uitstrekken naar discipelschap en versterking van gemeente-zijn. Kerken die verlangen naar groei in kwaliteit en kwantiteit. We hebben een scala aan hulpmiddelen, concepten en programma's die kerkenraden kunnen gebruiken ter ondersteuning.

In verschillende plaatsen waren er cursussen (o.a. Barneveld, Hendrik-Ido-Ambacht, Bleskensgraaf etc.). Verder ben ik vaak (voor een deel op de achtergrond) bezig met ontwikkeling en ondersteuning van het CR-programma. Ook daar zie ik God aan het werk op een bijzondere manier. Voor wie hier wat meer over wil weten: kijk eens op www.celebraterecovery.nl naar de verhalen van voormalige deelnemers. Als ik die lees denk ik steeds: waarom moeten we nog steeds de helft van de mensen in ons land die aangeven graag mee te willen doen, teleurstellen omdat er geen kerk is in hun omgeving die het CR programma faciliteert? Mijn vraag is of jullie willen bidden voor meer veilige plekken waar mensen kunnen werken aan herstel, vernieuwing en discipelschap met behulp van het CR-programma.

Thuis

In onze thuissituatie is weinig veranderd. Zo af en toe is het hier erg leeg, op andere momenten is het "volle bak". Dan schuift iedereen aan in restaurant MAMA. Wel gezellig!

*Hartelijke groeten
van Jan en Marjan Baan*

Thema's om voor te danken:

- de zegen en de vrucht die we mogen zien op het werk.
- de goede samenwerking met diverse kerken en gemeenten
- de positieve veranderingen in individuele levens van CR deelnemers
- alle kinderen klaar met studeren!

Thema's om voor te bidden:

- wijsheid en fijngevoeligheid om met heel veel verschillende mensen om te gaan en sturing te geven aan medewerkers en teamleiders van het CR programma.
- het ontwikkelen van een compleet nieuwe studiedag over het leiden van de kring bijeenkomsten binnen Celebrate Recovery.
- wijsheid en inzicht in het coachen van kerkenraden en het verzorgen van de toerusting voor leiderschap in 's-Gravensande en Hendrik-Ido-Ambacht. Die trainingen beginnen komend najaar.

