

Twée realiteiten

Een overdenking over het omgaan met angst

2 Koningen 6:8-23

Angst is een veelvuldig voorkomende emotie in de Bijbel

- Adam verborg zich uit angst voor God
- Abram loog uit angst over de identiteit van zijn vrouw
- Jacob vluchtte uit angst nadat hij Ezau had bedrogen
- Mozes had angst om te spreken
- Saul voelde angst voor David en trachtte hem te doden
- David voelde angst nadat hij ontmaskerd werd als moordenaar en overspelige
- Gideon voelde angst om leiding te geven aan het volk als Richter
- Nicodemus had angst om Jezus te bezoeken en koos voor de nachtelijke duisternis
- Etc.....

Ook Jezus kende angst: *“Vader laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan, maar*

Verschillende soorten

Angst voor:

-
-
-
-
-
-

“Wat moeten we beginnen?” 2 Kon. 6: 15b

Beste keuze:

Wat gebeurt er als God je ogen opent?

1. Je zult de ware aard van de strijd zien! Twee (of drie) realiteiten:

- Main Stream Media (TV, krant etc.)
- achter de aardse schermen (zie bv. clip *‘de verborgen agenda achter het coronavirus’*)
- vanuit Gods perspectief

Wie heerst er over jouw gedachten?

Angst is de realiteit

Geloof is de realiteit

Satan heeft doodsangst!

- .. *Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer* 1 Petr.5:8-9a
- *Mijn broeders, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van ZIJN macht. Trek de gehele wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.* Ef. 6: 10-11
- *onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten.* Jak. 4:7

2. Je zult Gods aanwezigheid ervaren.

Pas altijd Gods filter toe op wat gebeurt (*Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis..*)

- *Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.* Matth. 28:20
- *Hij, die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst!* 1 Joh. 4:4

3. Je wordt herinnerd aan Gods overwinningen.

Laat God je herinneren aan hoe hij in het verleden oplossingen heeft gecreëerd!

- *Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?* Rom. 8:31
- *..er zijn zeven volken die groter en machtiger zijn dan u... en toch..* Deut. 7:1
- *Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel? De engel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus onze Heer, de overwinning geeft.* 1 Kor. 15: 55-57

Vragen om te overdenken.

1. De knecht van Elisa zag alleen bedreigingen . Wat beangstigt jou op dit moment het meest? Waarom juist dát het meeste?
2. Hoe zie jij de verhouding tussen lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid? Welke is voor jou het belangrijkste? Waarom?
3. Op welke manier(en) onderhoudt jij op dit moment een netwerk met mede-gelovigen?
4. Heb je vroeger of nu al ervaring opgedaan waarin God je als het ware ‘verder’ liet kijken dan wat er in de wereld gebeurt? Welke?
5. In 2 Kor. 2:11 zegt Paulus “*dat wij de plannen van de satan immers maar al te goed kennen*”. Hoe belangrijk vind je het, dat wij als christenen alert zijn op ontwikkelingen die vingerwijzingen zijn naar wat de Bijbel ‘de eindtijd’ noemt?
6. We gaan volgens de gezaghebbers naar ‘het nieuwe normaal’. Wat denk jij dat er gaat veranderen voor jou in het nieuwe normaal?
7. In welke mate ervaar je op dit moment geestelijke strijd in je denken?
8. Als je naar het verleden kijkt, welke voorbeelden heb je dan van Gods interventie/Gods bemoeienis met jouw leven?
9. Zie jij de huidige ontwikkelingen als een rimpeling in de geschiedenis of als een opmaat naar de tijd zoals beschreven in Openbaringen?