

# Wijsheid voor het omgaan met de crises in je leven!

Jakobus 1:5-8

## 7 Fasen tijdens een serieuze crisis

..... Het raakt mij niet, het is mijn probleem niet.

..... Het heeft niet veel impact. Het is zo voorbij.

..... Ik laat mijn vrijheid niet beperken, ik ben 'gezond'.

..... Het heeft wel veel impact en het zal ook mijn bestaan raken

..... Het zet mijn leven ondersteboven en ik zal moeilijke keuzes moeten maken.

..... Het zal lang duren en het zal alles veranderen

..... Met Gods genade komen we er doorheen!

## Waarom maakt vertrouwen op God, het nemen van moeilijke beslissingen gemakkelijker?

Als ik God vertrouw, .....

- Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.. Jak. 1:5-6

- Het begin van wijsheid is, dat je wijsheid zoekt en aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. Spr. 4:7

- Zie wijsheid als de honing voor je ziel. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Spr. 24:14

## Hoe ontvang ik de wijsheid die ik nodig heb?

### 1. Zet God .....

- Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer, hij die leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Ps. 111:10

- Wie ontzag heeft voor de Heer wint aan wijsheid; bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf' Spr. 15:33

## 2. ....in je leven toe!

*Je zult gezegend zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Joh. 13:17*

*Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. 2 Sam. 22:31*

*Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid uzelf niet. Want als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruitziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Jakobus 1: 22-25 (Het Boek)*

## 3. Ga om met .....

*Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs! wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe. Spr. 13:20*

## 4. Als ik op God vertrouw, .....

*Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog, een dwaas staart weg in wazige verten. Spr. 17:24*

*Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Jak. 1:6-8*

## 5. Als ik God vertrouw .....!

*Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. Rom. 8:28 (Het Boek)*

Vragen voor overdenking:

1. In welke van de genoemde fases, herken jij jezelf het meest als het gaat om de huidige crisis?
2. Heb je eerder heftige crises meegemaakt in je leven? Welke rol speelde God daarin en hoe ben je er uitgekomen?
3. In welke mate ervaar jij zelf een spagaat tussen iets weten en die kennis toepassen in je leven?
4. Welke gedachten in deze overdenking hebben de meeste indruk gemaakt?
5. Waartoe voel je je uitgedaagd?
6. Is er iets wat je gaat veranderen in je leven als gevolg van Gods aanmoediging om wijsheid te vragen bij het nemen van moeilijke beslissingen?