

Wijs zijn in je relaties, hoe doe je dat?

Jakobus 3:13-18

“Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.” (vs.18, GNB)

“Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.”(vs 13)

- Wijsheid is _____ (vs.13)
- Gebrek aan wijsheid veroorzaakt _____ (vs.14-16)

“...wanorde en allerlei kwaad...”

Hoe ga ik op een wijze manier om met anderen?

(vers 17)

1. Als ik wijs ben, sluit ik geen _____

“De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver.”

“Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg.” Spreuken 10:9

2. Als ik wijs ben, zal ik _____

“Wijsheid isvredelievend.”

“Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.” Spreuken 20:3

“Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.” Spreuken 14:29

3. Als ik wijs ben, zal ik _____

“Wijsheid ismild en meegaand.”

“Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.” Spreuken 15:4

4. Als ik wijs ben, zal ik _____

“Wijsheid isrijk aan ontferming.”

“Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad.”
Spreuken 12:15

5. Als ik wijs ben, leg ik _____

“Wijsheid is ze brengt niets dan goede vruchten voort.”

“Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Spreuken 17:9

Galaten 6:1, Romeinen 15:1, Mattheüs 7:3

6. Als ik wijs ben, zal ik _____ **niet verbergen.**

“Wijsheid is.....onpartijdig en oprecht.”

In het Grieks: adiakritos & anypokritos
Recht door zee en niet hypocriet.

“Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen.” Spreuken 28:13

“de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.” Kol. 2:3

Vragen ter overdenking, persoonlijk of in de kring.

- 1a. Welke aspecten in het behandelde Bijbelgedeelte hebben je het meeste aangesproken? 1b. Waarom?
- 2a. Meer op de Here Jezus lijken, betekent wijs worden in onze relaties. Met welke van de zes genoemde punten heb jij zelf het meeste moeite? Waarom?
- 2b. Op welk van de zes genoemde punten ben je de laatste jaren het meest gegroeid in je geestelijk leven?
3. Lees Spreuken 3:13-15 . Heb je wel eens gewenst/gebeden dat je een wijs hart zou mogen ontwikkelen?
4. In hoeverre is een wijs hart iets wat God geeft (bijv. Dan. 2:23) of wat jezelf kunt ontwikkelen (Spr. 4:7) ?
5. Hoe gemakkelijk vind je het om wijs om te gaan met kritische mensen?
6. In welke mate ben je geneigd derden te veroordelen, al dan niet aanwezig?
7. In welke mate durf je kwetsbaar te zijn naar anderen toe over je eigen fouten en tekortkomingen (over de balk in je eigen ogen) ?
8. Is er iets wat je ontdekt hebt, of waar de heilige Geest je bij bepaald heeft, waarvoor je moet gaan bidden om dat te veranderen in je houding of gedrag?