

Wie ben ik?

Hoe God naar mij kijkt!

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 1 Petr. 2:9-10

In Christus..

1. In Christus ben ik

U bent door God zelf uitgekozen (vs.9)

Omdat:

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,... en ons voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Ef.1:4-5

Omdat:

Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Titus 3:7

2. In Christus ben ik

U bent een heilige natie, mensen die God toebehoren (vs.9)

Want u bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volkeren op aarde, een kostbaar bezit te zijn. Deut. 7:6

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik hou zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Jes. 43:4

Omdat:

Kijk naar de vogels.... Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Luk. 12:24

Omdat :

U bent gekocht en betaald, wees dus geen slaven van mensen. Lukas 7: 24

3. In Christus ben ik

Eens was je geen volk; nu ben je Gods volk (vs. 10)

Van ver ben ik naar je toe gekomen, Vrouwe Israël, ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je vergezellen! Jer. 31:3

Omdat:

De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig; Zijn trouw van geslacht op geslacht. Ps.100:5

4. In Christus is mijn

*Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken (vs.10)
Dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld (Rom. 8:1)*

Omdat:

*Ik, Ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonden vergeet.
(Jes.43:25)*

Omdat:

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. (Ef.1:7)

5. In Christus ben ik.....

Ik maak deel uit van een koninkrijk van priesters om de grote daden te verkondigen van Hem, die mij uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht (vs.9)

niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen2 Kor. 3:5-6

Omdat:

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. (Fil. 4:13)

Vragen voor de groep of persoonlijke overdenking:

- a. Probeer eens een eigen woorden te formuleren wat het betekent dat jij met Christus gestorven bent en ook weer bent opgestaan?
- b. Lees Efeze 1:4. Onze vingerafdrukken identificeren ons als een uniek persoon met een unieke identiteit. Welke feiten/gebeurtenissen moeten eerst plaatsvinden alvorens we kunnen zeggen dat onze identiteit in Christus is?
- c. Wat vind je het meest belangrijk in je leven en waarom?
- d. Als we worstelen met zonden, voelt het vaak alsof God niet in ons leven is. Maar in werkelijkheid laten we dan toe dat onze schuldgevoelens de overhand nemen. Hoe kun je dan Gods liefde en vergeving gaan ervaren en je schuldgevoelens loslaten?
- e. Vind je het soms moeilijk om vergeving te ervaren? Probeer het begrip 'vergeving' uit te leggen aan iemand die geen flauw idee heeft wat het betekent. Met welke woorden zou je dat doen?
- f. Hoe komt het dat je over jezelf wel eens anders denkt, dan God over jou denkt?
- g. Wat heeft je het meest aangesproken in de overdenking?