

Wat zie jij? Wie verwacht jij?

Numeri 22

We zien , verwerken, associëren met ervaringen, geloven en

Een individueel proces metuitkomsten

Bileam was een wiens 'ogen' en verwachting bijgesteld moesten worden.

Wat zag Bileam wel; wat zag hij niet?

A. Bileam **zag wel**

Vs. 7: ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich ...

Vs. 17: *Ik zal u rijk belonen en alles doen wat u zegt ...*

Judas: 11 Net als Bileam geven ze zich voor geld over aan bedrog

B. Bileam **zag wel**,,

Vs. 6 : *Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken, immers ..*

C. Bileam **zag niet** dat hij koos voor een spagaat

Vs. 17b : Balak: *Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit...*

Vs. 20b : God: *Maar je mag alleen doen wat Ik je opdraag*

D. Bileam **zag niet** dat de tegemoetkoming van God

Vs. 20 – 22 : *... tegen Mijn wil..."*

E. Bileam **zag wel**

Vs. 27 : Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok ...

F. Bileam **zag niet**

Vs. 31 : Toen opende de Heer de ogen van Bileam

Wat 'zagen' de tijdgenoten van Jezus?

- Niets bijzonders
- Een man die wonderen deed (de schare die Hem volgde)
- Een bedreiging (Farizeeërs)
- De vervulling van een belofte
- De Messias
- Een valse leraar
-

Zien met geestelijke ogen.

De twee verspieters

David- Saul (Goliath)

Zacharias , Anna, Simeon

Sardes (maar als u niet wakker wordt, kom Ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent') Openbaring 3:3

Filadelfia : Omdat u trouw gebleven bent, zal ik zal trouw zijn, wanneer binnenkort de tijd der beproeving aanbreekt. Openb. 3:10-11

Wat zie jij?

- De tederheid van de baby in de kribbe?
- De liefde van jouw hemelse Vader?
- Het wonder van een almachtig God die leefde op aarde?

Maar ook...

-
-
-

Vragen voor verwerking en groepsgebesprek.

- a. Wat was voor jou de eye-opener in de overdenking?
- b. Wat heb je geleerd van de houding/het gedrag van Bileam?
- c. Gedurende ons hele leven hebben we te maken met voortschrijdend inzicht. We maken nu andere keuzes dan x jaar geleden omdat we anders "zien" . Geef eens een paar voorbeelden van voortschrijdend inzicht in je eigen leven. Dat zijn dingen die je nu anders ziet en dus ook anders doet dan voorheen.
- d. Geef twee voorbeelden van hoe je nu anders naar de bijbel kijkt dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Deel ook hier twee voorbeelden van voortschrijdend inzicht.
- e. In welke mate ben jij deze Kerst bezig met de 'achteruitkijkspiegel', en in welke mate verwacht je de aanstaande 2^e komst van Christus?
- f. Benoem eens enkele argumenten waarom volgens jou de wederkomst van de Heer Jezus heel dichtbij is.
- g. Benoem eens enkele argumenten waarom volgens jou de wederkomst van de Heer Jezus voorlopig nog op zich zal laten wachten?
- h. Hoe lastig vind je het om op dit punt van gedachten te wisselen met gelovigen die een andere mening zijn toegedaan?