

# Wat te doen...als je onder druk komt te staan?

Daniel hfdst. 3

Koning Nebucadnezar maakte een gigantisch gouden beeld (voor zichzelf) om te worden aanbeden

## Overeenkomsten met vandaag:

1. De wereld creëert .....  
(Dan. 3:1-7)
2. .... een vals beeld van mijzelf te presenteren om anderen te imponeren.
3. Als ik wereldse idealen en idolen neger, ..... (Dan. 3:1-8)
4. Het goede doen, kan betekenen ..... (Dan 3:13-15)

## Wat moet ik doen onder druk?

- **Maak je geen zorgen** .....

*S., M. en A. zeiden hierop tegen de koning: "wij vinden het niet nodig Nebucadnezar, uw vraag te beantwoorden" (16)*

- **Realiseer je dat God** .....

*"want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal Hij ons redden (17)*

- **Maak duidelijk dat** .....

*"Maar ook al redt Hij ons niet o Majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht" (18)*

## Wat is het gevolg als ik blijf vertrouwen op God?

- A. God zal .....

*"Toen sloeg de schrik koning Nebucadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooit?"*

.... Hij vervolgde: maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon! (24-25)

B. God zal .....

*Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal Ik je beproeven” (Jes. 48:10)*

C. God zal .....

*“U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar U bracht ons naar een land van overvloed” (Ps. 66:10-12)*

D. God zal .....

*... ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. (27b)*

E. God zal .....

*...Nebucadnezar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van S., M. en A. , die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op Hem verlaten en hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over deze God, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen God die kan redden als deze” (29-29)*

Vragen voor persoonlijke verwerking:

1. Wat was voor jou de eye-opener in deze overdenking?
2. Aan welke situatie uit je eigen leven moest je (terug)denken bij dit hoofdstuk?
3. In welke mate sta je nu onder geestelijke of emotionele druk? Hoe ga je daarmee om?
4. Hoe vind je het om onder moeilijke omstandigheden op God te blijven vertrouwen?
5. Bij punt D staat dat God zal zorgen dat ik er onbeschadigd uit kom. Betekent het woord ‘onbeschadigd’ dat God altijd uit het vuur redt?
6. Henzelf overkwam niets, maar de touwen waarmee ze gebonden waren, verbrandden wel. Waarmee/waaraan ben jij gebonden? Vooroordelen? Verkeerd gedrag? Verkeerde verwachtingen? Negativiteit? Trots? Een onverwerkt verleden? ... ??
7. S, M en A waren bereid te sterven voor hun God. ‘Je kunt pas echt leven als je weet waarvoor je bereid bent te sterven...’ Wat vind je van die uitspraak? ?