

Vergelden, vergeten of vergeven?

“Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen” Luk. 23:34
..... liefde rekent het kwaad niet aan.” 1 Kor. 13:5b

QUIZ OVER VERGEVING

- Je moet mensen alleen vergeven als zij er om vragen. Waar/niet waar
- Vergeving betekent de pijn en het gebeuren vergoelijken. Waar/niet waar
- Vergeving betekent herstel van vertrouwen en hervatten van de relatie. Waar/niet waar
Je hebt pas echt vergeven als je het hele gebeuren hebt vergeten. Waar/niet waar
- Als ik zie dat iemand pijn wordt aangedaan, is het mijn plicht de dader te vergeven. Waar/niet waar

I. WAT VERGEVING IS:

1. Het is _____
2. Het is _____ van de ernst van het gebeuren.
3. Het is _____ van een relatie zonder veranderingen.
4. Het is _____ vergeten wat er is gebeurd.
5. Het is _____ als ik niet degene ben die werd bezeerd.

II. WAT IS OPRECHTE VERGEVING?

1. HET OPGEVEN VAN _____
“...Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden..” Rom 12:19

“Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet,” Heb. 12:15

2. BEANTWOORD _____

“...wees goed voor wie je haten, zegen wie je vervloeken en bid voor wie je slecht behandelen.” Lucas 6:27-28

3. HERHAAL HET PROCES _____

“Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.’” Matt.18:21-22

HET GEHEIM VAN VERGEVING:

DENK ERAAN _____

“Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.” Col. 3:13

“Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft..” Efeziërs 4:32

“U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.” Col. 2:13-14

Vragen voor persoonlijke verwerking of behandeling op de kring:

1. Wat heeft je het meeste aangesproken in de overdenking?
2. Welke emoties, gedachten of gevoelens weerhouden je vaak om iemand iets te vergeven?
3. Maakt het voor jou iets uit of degene die je iets moet vergeven een christen is of niet? Waarom wel/niet?
4. Ben je wel eens moe geworden van de “70 × 7 keer” vergeven?
5. Als je iemand in het verleden iets vergeven hebt, in welke gevallen heb je dat dan ook naar die persoon uitgesproken en in welke gevallen niet? Denk je dat het iets uitmaakt of je de persoon alleen maar in je hart vergeeft of de vergeving ook naar hem/haar uitsprekt?
6. Wat betekent het voorbeeld van Jezus’ uitspraak aan het kruis, voor jou persoonlijk?
7. Voor als je durft: zijn er mensen waarvan je diep in je hart weet dat je hen nog moet vergeven, maar het toch (om welke reden dan ook) nog niet hebt gedaan? Wat weerhoudt je in dat geval? Wat zou het (geestelijk) gevolg voor jou kunnen zijn zolang je nog niet vergeven hebt?