

# ONWANKELBAAR

Wanneer je wereld wordt geschud

*“Maar jullie willen het niet begrijpen, jullie zien niet wat goed is. Daarom heeft iedereen het moeilijk”. BGT*

*“U toont geen inzicht, geen begrip, en doolt in duisternis rond, de aarde wankelt op haar grondvesten” NBV Ps. 82:5*

## WAT TE DOEN?

1. \_\_\_\_\_

*“Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn, wanneer Zijn luister geopenbaard wordt”. 1 Petrus 4:12*

Jezus: *“...Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie **zullen** het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33*

Vier bronnen: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

God zegt: *“Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Jeremia 29:11*

**2a GOD LAAT SOMS DINGEN TOE OM** \_\_\_\_\_

*“ Ik, de Here doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan ieder te geven, naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.” Jeremia 17:10*

*“... God heeft je deze veertig jaar helemaal door de woestijn geleid om je te vernederen en op de proef te stellen om te weten wat er in je hart omging, gehoorzaam zijn aan Zijn geboden of niet.” Deut. 8:2 (NBV)*

VRAAG:

**2 b. GOD STAAT SOMS DINGEN TOE** \_\_\_\_\_

*‘ Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle andere vóór u, dan bent u geen kinderen maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij door onze aardse vaders, door wie wij werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen wij ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil om ons te laten delen in zijn heiligheid. Hebr. 12: 7-11.*

VRAAG:.....

## 2c. GOD STAAT SOMS DINGEN TOE OM \_\_\_\_\_

*"Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat."* Spr. 16: 9

*"Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen, slagen zuiveren het innerlijk."* Spr. 20:30

*"Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van uw richtlijnen."* Ps. 119:59

VRAAG: .....

## 2d. SOMS LAAT GOD DINGEN TOE \_\_\_\_\_

*"God heeft je weggelokt van het gevaar dat je benauwde, naar een plaats waar je vrij kon ademen en je tafel met vette spijzen overladen was.."* Job 36:16

Jozef: *"... wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft."* Genesis 50:20

VRAAG: .....

## 2e SOMS LAAT GOD DINGEN TOE \_\_\_\_\_

*"Maar al moet je nog korte tijd leiden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig."* 1 Petrus 5:10-11

*"...we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop."* Rom. 5:3-4

VRAAG:

## 3. Blijf vertrouwen \_\_\_\_\_

*"De weg van een mens wordt bepaald door de Heer, wie weet zelf welke richting hij gaat?"* Spr. 20:24

*"Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op uw eigen inzicht.*

*Eer de Heer in alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg".* Spr. 3:5-6

## Vragen ter overdenking of voor groepsgesprek:

1. Wat is jouw ervaring met gecorrigeerd worden door de Here?
2. Wat is de meest pijnlijke ervaring die in jouw leven uiteindelijk iets goeds teweeg heeft gebracht?
3. Hoe kijk jij aan tegen de tekst uit Romeinen 5: 3. Omschrijf eens wat je voelt als je deze tekst leest.
4. In welke mate is er volgens jou een verband tussen het ontwikkelen van een sterk godvrezend karakter en het meemaken van problemen/beproevingen?
5. Heeft tegenslag je weleens nieuwe inzichten gegeven? Geef een voorbeeld.