

## Mijn geloofsstap voor het nieuwe seizoen.

Matth. 14: 25-33

Lukas 9: 23

Als je over water wilt lopen \_\_\_\_\_

### We hebben allemaal een (geestelijke) comfortzone!

Kenmerken: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Geestelijke groei kan alleen bereikt worden als ik bereid ben buiten mijn comfortzone te treden.

Mijn geestelijke groei is \_\_\_\_\_!

“ Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God...” Hebr. 12:15a

“ Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden...” Hebr. 5:11

Niet groeien = Stilstaan = \_\_\_\_\_

## Stadia van aftakeling

### Jij

- Al langer christen
- Geen recente ervaringen met GOD
- Eerste Liefde is weggeëbd
- Kerk/bijbel/ gebed wordt eentonig, saai.
- Meer gevoelig voor de verleidingen v.d. wereld
- Toenemend verzuim samenkomsten

### De kerk

- Alles loopt 'goed'.
- Tevredenheid met status quo
- Zelfgenoegzaamheid, geen leergierige houding
- Gefocust op 'safe'; de bestaande middelmaat
- Angst voor nieuwe initiatieven
- 'Zo hebben we het altijd gedaan'

### Gods aansporing: Wees Moedig!!!

“Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.” 1 Kor. 16:13 HSV

“ .....Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ Joz. 1:9

“ (Josafath) met een moedig hart bewandelde hij de wegen van de Heer en bovendien verwijderde hij de hoogten en gewijde palen uit Juda. 2 Kron.17:6

## **Principe 1. : Als ik uit mijn comfortzone tred,**

---

- De boot biedt zekerheid/ is veilig
- met Jezus op avontuur betekent risico's
- angst voor falen
- angst voor kritiek

## **Principe 2: Ik kan alleen uit mijn comfortzone komen, als ik bereid ben**

---

- David/Goliath
- Jonathan & wapendrager
- Luther (hier sta ik, kan niet anders)

## **Principe 3: Uit mijn comfortzone treden**

---

- Soms leidt God met zachte hand
- ook als ik het er niet mee eens ben
- ook als ik niet durf

Geloofsstappen nemen = \_\_\_\_\_

## **Principe 4: Ik stap alleen uit mijn comfortzone om God maximaal**

---

Esther  
Gideon

Vragen voor persoonlijke overdenking of in de groep:

- a. Wat was voor jou het meest aansprekende/ de eye-opener in de overdenking?
- b. Wat vind jij de meest moedige geloofsstap die je in je omgeving hebt gezien van een medegelovige?
- c. Wat is jouw eigen ervaring tot nu toe met het nemen van een geloofsstap of het verlaten van je comfortzone? In welke mate heb je dat ervaren als 'verloochen van jezelf' ?
- d. Wat is jouw persoonlijke boot, die je er misschien van weerhoudt om een geloofsstap te nemen? Wat is de uitdaging die God jou geeft voor het nieuwe jaar/ het nieuwe seizoen?
- e. Op welk terrein sputter je tegen als het gaat om de noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen? In je eigen leven? In je kerk?
- f. In welke mate sta je open voor de leiding van de H. Geest om je een bepaalde richting op te sturen?