

“Kracht door GEBED”

‘ ... en Hij leerde hen om altijd te bidden en niet op te geven’. (Luc.18:1)

Preken of bidden?

Wat kenmerkt opwekkingen?

*

*

*

Suggesties voor gebeden:

1.

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” . 1 Petrus 5:8

*“Niemand minder dan satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid..”
2 Kor.11: 14, 15*

2.

“En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen”. Jakobus 4:3

(volk Israel) Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volkeren er één hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. 1Sam.8 :5-6

3.

*‘Verder, broeders, **bid voor ons** dat het Woord van de Here zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u’ 2 Tess. 3:1*

‘Epafras, die bij jullie vandaan komt, doet jullie de groeten. Ook hij is een dienaar van Jezus Christus. Hij bidt altijd vurig voor jullie dat jullie sterk en volwassen zullen worden in jullie geloof. Ook dat jullie in alles Gods wil zullen willen doen. Kol. 4:12

4.

... want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook vele tegenstanders zijn.
1 Cor.16:9

De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Here van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst. ☉ Matt. 9:37, 38

Stel je eens voor:

Vragen voor de kring:

1. Wat heeft je het meest aangesproken in de overdenking?
2. Wat hoop je dat er in jouw leven gaat veranderen rondom het gebed en bidden?
Meer tijd nemen? Vrijmoediger worden? Samen met anderen gaan bidden? Of ???
3. In welke mate ervaar je dat bidden ook het voeren van een geestelijke strijd is?
4. Voor welke (nog niet gelovige) mensen zou jij de komende tijd willen gaan bidden dat ze tot geloof komen?

Zie hieronder wat suggesties:

- 🕒 Heer, ik bid dat U naar Uzelf toetrekt (Joh 6:44).
- 🕒 Ik bid dat het Woord van God hoort en zal geloven dat het waar is (1 Thes. 2:13).
- 🕒 Ik bid dat U gaat zoeken (Hand. 17:27).
- 🕒 Ik vraag U Heer, dat U de verblinding voor de ogen van wegneemt (2 Kor 4:4; 2 Tim 2:25,26).
- 🕒 Heilige Geest, ik vraag U om te overtuigen van zijn/haar zonde. Maak aan hem/haar duidelijk dat alleen bij U het echte leven is, dat U de leegte kan opvullen. (Joh 16:7-14).

5. Wat vind je van de volgende uitspraak van Philip Yancey?

“Vrijwel alle worstelingen in mijn leven als christen draaien om dezelfde twee thema’s:

waarom handelt God niet zoals wij graag zouden willen, en waarom doe ik niet wat God van

mij vraagt? Het gebed is precies het punt waarop die thema’s samenvloeien”.

6. Vind je dat er genoeg aandacht en tijd is binnen de kringsamenkomsten om met en voor elkaar te bidden? Zelfde vraag mbt. de zondagse samenkomst?
7. Welke mogelijkheden zie jij om elkaar aan te moedigen en te stimuleren om vaker voor en met elkaar te bidden? Wees zo praktisch mogelijk!