

Jouw reactie op problemen!

Jacobus 1

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (Jacobus 1:2-6 NBV)

Beste broeders, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij; want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Laat uw geduld dus toenemen en probeer niet de problemen te ontlopen. Als uw geduld volgroeid is, zult u alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben (Jac. 1:2-6 HB)

Problemen zijn:

- (Jak.1:2a)
- (Jak.1:2b)
- (Jak.1:2c)
- (Jak.1:12d)

Waarom staat God het toe?

Door problemen toe te staan geeft God ons een kans om

1. ons geloof en vertrouwen in Hem te testen/ te beproeven (3a)
2. ons veerkracht (3b)
3. ons karakter te laten groeien (1:4) (volmaakt, volkomen, zonder enige tekortkoming)

Mijn respons mogelijkheden:

A.?

We verheugen ons niet vanwege het probleem, maar ondanks het probleem.

We geloven dat God iets goeds voort kan brengen uit wat onze menselijke natuur vaak ervaart als 'kwaad', *het moet u tot grote blijdschap stemmen...* Jak. 1:1

“al zou de vijgenboom niet bloeien,er geen koren op de akkers staan, .. toch zal ik juichen voor de Heer(Habakuk 3:17)

wees niet bang voor wat u nog te wachten staat.... (Openb. 2:10)

B.?

“want hij staat altijd klaar, om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven maar als u hem erom vraagt moet u ook verwachten dat Hij het zal geven!." Jak 1:7 (HB)

C.?

“wie van jullie kan zich door zorgen te maken, ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?." Matth. 6:27

*“Wees daarom niet bang voor mensen, **en laat u door niets in verwarring brengen.** Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart !” (1 Petr.3:14)*

D. Vergeet.....!!!

“Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. Jak.1:12

..de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met grote macht en luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij! (Lukas 21: 26-28)

Vragen voor kringgesprek of persoonlijke overdenking

1. Wat heeft je aangesproken in deze overdenking?
2. Wat hoor je van andere mensen over hoe zij deze tijd ervaren?
3. Wat is voor een christen, de grootste bedreiging van dit moment, volgens jou?
4. Welke goede kanten van deze crisis ervaar jij persoonlijk?
5. Het ziet er naar uit dat we gedurende langere tijd niet op de gebruikelijke manier bij elkaar kunnen komen op zondagmorgen. Hoe ervaar je die situatie?
6. Wat zijn je mogelijkheden om toch met andere gelovigen contact te onderhouden?
7. Angst of vreugde? Welke van beiden voert op dit moment voor jouw de boventoon? Denk je dat Corona één van de ‘ tekenen der tijden’ is? Waarom wel/waarom niet??