

Is mijn geloof actief of passief?

....'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.' 1 Kor.2:9
..Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Ef. 3:20 (NBG)

Hoe ruim ik mentale en emotionele geloofsbarrières op?

Jozua 1: 1-11

1. Laat

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Jac. 1: 6-7

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.' Joz. 1:9

Wat ervoor zorgt dat we te twijfelen?

2. Is er

'Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Joz.1: 2-3

Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die Hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, Hij heeft er niet één gebroken. Joz.23:14

Drie beloften aan mensen die leven voor God:

1. Joz. 1: 5

2. Joz. 1: 7

3. Joz. 1: 9

Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Joz. 1:8

3. Leun

Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.. Joz. 1: 5

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Spr.3: 5-6

4. Stap

Jozua gaf toen de schrijvers van het volk de opdracht: ‘Ga het hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviand moet zorgen. Het zal over drie dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de HEER, hun God, hun zal geven.’ Joz. 1:10-11

Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Pred. 11: 4

Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Ef. 03:20 (BGT)

Vragen ter overdenking of ter bespreking in de kring.

1. Stel 5 mensen (buiten je kerk) de vraag of zij ‘geloven’. Wie de vraag ontkennend beantwoord, mag je de vraag stellen: Waarom niet?
Wie de vraag positief beantwoord, mag je de vraag stellen: Wat betekent geloven dan voor u? Schrijf de ontvangen antwoorden op en wissel ze uit. Wat valt je op?
2. Deel eens met elkaar wat je vindt van de volgende uitspraken:
S. Kierkegaard: Geloof is niet de overtuiging dat God doet wat jij wil, maar de overtuiging dat Hij zal doen wat goed is.
Corrie ten Boom: Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.
Rick Warren: Je bent gemaakt dóór God en vóór God. Pas wanneer je dat gelooft en daarnaar handelt, zal je de zin van het leven ontdekken.
3. Wat is jouw “Jordaan” die je nog weerhoudt om een actief/ actiever geloof te ontwikkelen?