

# Investeren met gegarandeerd rendement.

*Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld, dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, Die ons alles (in bruikleen) geeft om ervan te genieten. Zeg hun dat zij hun geld moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden; zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen, zullen zij zichzelf een echte schat voor de toekomst opslaan; dat is een veilige investering voor de eeuwigheid. 1 Tim 6:18,19 HB*

In de eerste plaats zegt het ons dat we geld moeten ..... en van mensen moeten .....  
In de tweede plaats roept dit bijbelgedeelte ons op om te ..... in de eeuwigheid.  
In de derde plaats leert dit gedeelte ons dat investeren in de eeuwigheid alles te maken heeft met investeren .....

## Bijbelse uitgangspunten

- Wat je als christen geeft, gaat niet verloren..... 2 Kor.9:6
- Geef van ..... 1 Kor 4:7
- Wie karig zaait, ..... 2 Kor.9:6
- Geef niet ..... 2 Kor.9:7
- Geef ..... 1 Kor. 16:2

Vanmorgen gaan we kijken naar **5 manieren**, waarop je kunt investeren in de eeuwigheid.

## Investeren in het .....

*\* Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van **al** uw inkomsten. Spreuken 3: 9  
Het doel van het geven van de tienden is u te leren God altijd de eerste plaats in uw leven te geven. Deut 14:23*

*\* Vergaar geen schatten hier op aarde, waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbreken en ze stelen. Vergaar liever schatten in de hemel, waar mot en roest ze niet aantasten en waar dieven niet inbreken en ze stelen. Want waar uw schat is, daar is ook uw hart. Mattheus 6:19-20 GNB*

## Investeren in het .....

*\* Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Rom. 12:13*

## Investeren in het .....

*\* Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen, die van geen wet willen weten... U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Here en Redder Jezus Christus beter leren kennen. 2 Petrus 3:17, 18 HB*

*\* Het is beter wijsheid te krijgen dan puur goud, beter uitnemend inzicht te hebben dan zilver. Spreuken 16:16*

### **Investeren in het .....**

*\* Als u het verlangen hebt om te geven, is het niet belangrijk hoeveel u geeft. God vraagt om wat we hebben en niet om wat we niet hebben. Ik bedoel namelijk niet dat u anderen zo moet helpen dat u daardoor zelf gebrek gaat lijden. Nee, het is een kwestie van eerlijk delen. Op het ogenblik hebt u meer dan genoeg en kunt u hen uit de nood helpen. Later kunnen zij u eventueel helpen, als het nodig is. Waar het om gaat, is een rechtvaardige verdeling.*

2 Corinthiers 8:12-14 HB

*\* Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, terwijl anderen verarmen, hoewel zij schraperig en gierig zijn. Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien. Spreuken 11:24,25 HB*

*\* Veronderstel dat een man of vrouw in de gemeente geen kleren heeft en dagelijks honger lijdt. Wat helpt het dan als iemand van u tegen hen zegt: Het beste ermee! Kleed je warm en eet maar goed, maar hun niet geeft wat ze zo hard nodig hebben? Jacobus 2:15-17 GNB*

### **Investeren in het .....**

*\* Ik heb je aangesteld om een licht te zijn onder de volken en bevrijding te brengen over heel de aarde. Jesaja 49:6*

*\* Want om de naam van Jezus Christus bekend te maken, hebben ze hun tocht ondernomen, zonder hulp te aanvaarden van ongelovigen. Wij horen zulke mensen te ondersteunen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid. 3 Johannes 1:8*

### **De basis tot doelgericht geven**

*\* Het volk was blij over hun gulheid, want zij gaven vrijwillig en zonder enige spijt. Ook koning David was bijzonder blij. Toen bracht David in aanwezigheid van de hele vergadering hulde aan de Heer: ‘ .....*

1 Kronieken 29:9-14

### **Een belofte**

*\* Als je je geldzucht opzij zet en je goud weggooit, zal de Almachtige Zelf je goudschat worden; Hij zal je zuiverste zilver zijn! Job 22:24,25 HB*

## **Vragen voor groeps gesprek of persoonlijke verwerking:**

1. Hoe moeilijk vindt je het om over dit soort zaken met medegelovigen te praten? Waarom is er schroom bij christenen om over financiën te praten?
2. In welke mate zijn christenen (ben jijzelf) beïnvloedt door seculier denken over geld?
3. Is er voldoende openheid voor gemeenteleden die het op dit terrein moeilijk hebben, om dit kenbaar te maken?
4. In welke mate zouden we meer gestalte moeten geven aan de wijze waarop de eerste gemeente met geld en goederen om ging?
5. Reik elkaar eens wat ideeën aan m.b.t. het evangelisatiefonds. Wat heb je al beschikbaar op dat terrein? Wat zijn de ervaringen daarmee?
6. Iedereen in de kerk heeft met geld te maken.. We kunnen ook veel van elkaar leren. Welke voordelen zie jij in een cursus ‘Je Geld en je Leven ‘?

Zie deze link: <https://www.connectandgrow.info/je-geld-en-je-leven-informatie/je-geld-en-je-leven-inhoud>