

HOE MAAK JE EEN NIEUWE START IN JE GELOOF?

*“Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.” Ps. 145:14
Hoe staat het er voor ?*

Marc. 10:46-52
Lessen van Bartimeüs

1. STEL

“Toen Hij met Zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’” Marc. 10:46-47

“Jezus zei tegen hem: ‘Mensen die achterom kijken in plaats van vooruit, zijn niet geschikt voor Gods nieuwe wereld.’” Luc. 9:62 (BGT)

2. NEGEER

“De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’” Marc. 10:48

“Je hoeft niet bang te zijn voor andere mensen. Vertrouw op de Heer, dan ben je veilig.” Spr. 29:25 (BGT)

3. VERTEL

“Jezus vroeg aan hem: ‘Wat kan ik voor je doen?’ De blinde man antwoordde: ‘Meester, ik wil weer kunnen zien.’” Marc. 10:51 (BGT)

“U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’” Jak. 4:15

“U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.” Gal. 3:27

4. GERED

“Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien...” Marc. 10:52a

“Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.” Joh. 1:16

“Wat God ons door Zijn genade wil geven, wordt alleen ons eigendom als wij in Hem geloven.” Rom. 4:16a (HB)

5. TIJD

“En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op Zijn weg.” Marc. 10:52b

“Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?” Jak. 2:14

“God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered.” 1 Kor. 1:30 (BGT)

Vragen voor persoonlijke overdenking of voor bespreking in de kring.

- A. Wat was voor jou de eye-opener in deze geschiedenis van Bartimeüs?
- B. Niet zelden weten we diep in ons hart dat we stappen moeten nemen om geestelijk te groeien/genezen/ herstellen. Maar stellen we die stappen uit. Wat is volgens jou de reden dat uitstelgedrag zo vaak wordt toegepast?
- C. Bartimeüs werd in eerste instantie door de omstanders veroordeeld om zijn hulpgeroep. Waarom denk je?
- D. Waarom vraagt Jezus: *Wat kan ik voor je doen?* Had het niet wat discreter gekund?
- E. Waarom zou Jezus Bartimeüs ‘dwingen’ om zijn verlangen hardop uit te spreken?
- F. Wat is volgens jou de interpretatie van: *uw geloof heeft u gered?*
- G. En Jezus, dat horende, zeide tot hen: *Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering* (Marc. 2:17) Welke conclusie trek jij uit het feit, dat Jezus vaak in gesprek raakt met mensen die zich achtergesteld voelen, zich schamen voor wat ze gedaan hebben, meegemaakt hebben. En dat mensen die actief stappen nemen richting Jezus, vaak van bijzondere dingen kunnen getuigen?
- H. Dit gedeelte begint met passief wachten en eindigt met actief volgen van Jezus. Welke volgende stap vraagt Jezus van jou?