

## HOE BLIJF JE GELOVEN TERWIJL JE WACHT OP GOD?

Romeinen 4:17-20

*“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.”* Pred. 3:11

## HOE BLIJF JE GELOVEN TERWIJL JE WACHT OP GOD?

Romeinen 4:17-20

### 1. BEGRIP DE ZES FASES VAN GELOOF

Fase 1: DROOM (leeftijd: 75)

*(God) “Ik zal je tot een groot volk maken,...”* Gen. 12:1-3

Fase 2: GEHOORZAAMHEID

*“Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen.”* Gen. 12:4

Fase 3: VERTRAGING (leeftijd: 86)

*“Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen.”* Gen. 16:1

Fase 4: MOEITE (leeftijd: 99)

*“Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen?”* Gen. 17-18

Fase 5: DOOD SPOOR

*“Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt,... Daar moet je hem offeren...”*  
Gen. 21:1-6, 22:1-12

Fase 6: BEVRIJDING

*(God) “Raak de jongen niet aan, doe hem niets!.. Toen Abraham opkeek zag hij een ram...”* Gen. 22:12-14

### 2. BEDENK

---

*“Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.”* Rom. 4:17

*“Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’”* Luc. 18:27

### 3a. VERTROUW

---

*“Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Izaäk als offer opdragen.”* Hebr. 11:17

*“Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd.”* Rom. 4:18

### 3b. VERWISSEL GODS BELOFTEN

---

- Er is verschil tussen GODS beloften en onze menselijke verlangens!
- Bij het volgen van Christus horen soms ook:
  - Vervolging ( 2 Tim. 3:12)
  - Voortijdige dood ( Joh. de Doper, Stefanus)
  - Permanente beperkingen

Je kunt je **niet** gezond laten bidden!!

#### 4. (H)ERKEN

*“En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besepte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte: zijn geloof verloor hij niet,...” Rom. 4:19-20a*

#### 5. BLIJDE

*“Hij twijfelde niet aan Gods belofte: zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en beweest zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd,...” Rom. 4:20-21*

*“Wees verheugd door de hoop die u hebt,...” Rom. 12:12*

#### Drie soorten van bevrijding (fase 6):

1. Indirect : .....
2. Persoonlijk : .....
3. Uiteindelijk : .....

*“Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig.” Rom. 5:2  
“Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt.” Fil. 1:6*

Vragen voor bespreking in de groep of persoonlijke verwerking.

- A. Wat was de eye-opener/wat heeft je geraakt in de overdenking?
- B. In welke mate heb jij het gevoel dat je op dit moment zelf in de ‘wachtkamer’ van God zit?
- C. Je gaat meerdere keren in je leven door de zes fases van geloof heen. Denk na over een proces in je leven waarin je kennismakte met meerdere fases. Deel daarover iets met de anderen ter bemoediging.
- D. Wanneer moet je een droom, een doel, een ideaal vasthouden, wanneer moet je dat loslaten?
- E. Welke geestelijke les heb je geleerd uit het verhaal van Alies en Mark, die uiteindelijk geen (eigen- of adoptie-) kind kregen?
- F. Welke van de volgende redenen om je te laten wachten heeft God wel eens toegepast in jouw leven?
  - - God wil dat je Hem zoekt om Hemzelf en niet om Zijn gaven. Vaak ben je drukker met Gods dingen bezig dan met Hemzelf.
  - - Je bent op een verkeerde weg terecht gekomen. God moet je dan eerst tot stilstand brengen, zodat Hij je weer op het rechte pad kan krijgen.
  - - Er zijn zonden in je leven gekomen die Hem bedroeven. Hij neemt even afstand, zodat je tot zelfonderzoek, berouw en inkeer kan komen.
  - - God wil je dingen dieper leren en aan je openbaren.
  - - Er zijn barrières in je leven waar je omheen gelopen bent en die eerst moeten worden geslecht en opgelost.