

## GODS ANTWOORD OP BEZORGDHEID

Psalm 23: 1

### Het probleem van ‘je zorgen maken’

Het helpt niet  
Het is onverstandig  
Het is ongezond

Geloof dat God \_\_\_\_\_

*“De Heer is mijn Herder; ik heb alles wat ik nodig heb.”*

Wat doet een Schaapherder?

-Hij \_\_\_\_\_

-Hij \_\_\_\_\_

-Hij \_\_\_\_\_

-Hij \_\_\_\_\_

*“God zorgt als een herder voor Zijn volk” Jes. 40:11*

*“Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” Fil. 4:19*



## Hoe kan ik God mijn Herder laten zijn?

### 1. Aanvaard \_\_\_\_\_

Jezus zei: *“Ik ben de goede herder ..... mijn schapen kennen mij ... zij luisteren naar mijn stem en zij volgen mij.”* Joh. 10:14, 27

### 2. Begin \_\_\_\_\_

*“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”* Phil. 4:6-7

*“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”* 1 Petrus 5:7

### 3. Bedenk \_\_\_\_\_

*“Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, God zal ook morgen voor u zorgen. Leef bij de dag.”* Matth. 6:34

*“Geef ons heden ons dagelijks brood.”* Matth. 6:11

*“Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.”* Matth. 6:32-33 (Het Boek)

### Vragen voor de groep of ter overdenking:

1. Wat vind je van Davids uitspraak dat hem niets ontbreekt omdat God zijn hemelse Herder is?
2. In welke mate stem je in met deze uitspraak voor jouw eigen bestaan?
3. Paulus zegt tegen zijn discipel Timoteus: *Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.* (1 Tim. 6:6) Hoe interpreteer jij deze opmerking? ( lees ook de context)
4. Noem eens enkele voorbeelden uit de Bijbel van mensen die hun bezorgdheid over iets of iemand uitspreken. Waarom doen ze dat?
5. De tekst van Lucas 12:22-24 lijkt in tegenspraak met Spr. 6:6-8 Geef eens aan waar jij vindt dat de balans ligt tussen ‘zorgen voor de toekomst’ en vertrouwen op God?
6. Er zijn drie vijanden van persoonlijke vrede: **spijt** over de fouten van gisteren, **bezorgdheid** over de problemen van morgen en **ondankbaarheid** voor de zegeningen van vandaag. Wat herken je daarin?
7. Zie vraag 6; van welke van deze drie genoemde ‘vijanden’ heb jij het meeste last?