

GODS GENADE GEEFT MIJ ONDERSTEUNING !

Filipenzen 1:6; 1 Petrus 5:12; Psalm 130

“Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien tot de dag van Christus Jezus.” Fil. 1:6

“.....heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.” 1 Petrus 5:12

GODS ONDERSTEUNENDE GENADE...

1. Het helpt me staande te blijven _____

“Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof...” 1 Petrus 5:8-9a

“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” 1 Kor. 10:13

2. Het helpt me staande te blijven _____

“Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als Zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.” 2 Kor.1: 21-22

“Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.” Fil.2:13

3. Het helpt me staande te blijven _____

“Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.” Jesaja 41:10

“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.” Psalm 46:2

HOE ONTVANG JE GODS ONDERSTEUNENDE GENADE?

1. Roep om _____

“.....maar aan nederigen schenkt Hij Zijn genade. Onderwerp u dus aan God,.....Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.” Jakobus 4:6-8

2. Vervul je gedachten _____

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden”. Hebr. 4:12

“Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof, laat mij leven zoals U het beloofd.” Ps. 119:25
“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” Ps. 119:105

3. Accepteer steun _____

“Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.” Galaten 6:2

4. Houd vast _____

“Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,.....maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” Jesaja 40:29-31

“Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.” 2 Kor. 4:18

“Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar Hij zei: ‘Je het niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’” 2 Kor. 12:8-9

Vragen:

- Hoe voelt het, wat betekent het voor jou dat je vanuit genade moet leven in plaats van eigen verdiensten?
- In welke mate staat “leven vanuit genade” op gespannen voet met de tekst waarin Paulus spreekt over discipline in het volgen van Christus?
- Hoe ervaar je zelf de genade van God in je dagelijks leven?
- Bespreek van elke van de vier punten op deze pagina, hoe dat alles gestalte krijgt in jouw leven en wat je moeilijk vindt of (niet) ervaart.