

Een geestvervuld leven!?

Handelingen 2: 43-47

Bedenk twee woorden waarmee je de algemene geestelijke situatie van 'de Nederlandse kerk' zou willen omschrijven: en

Bedenk twee woorden waarmee je de algemene geestelijke situatie van je eigen gemeente zou willen omschrijven: en

Kerkgeschiedenis: Zijn er 'voorwaarden' voor een geestelijk reveil?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Zes kenmerken van de eerste gemeente die "vol was van de Heilige Geest"

1. _____ naar God

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. 2 Tess. 3 : 5

Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' Joh. 14:8

2. _____ voor God

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Hand 9:31

Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God....

Rom. 11:20

3. Optimale _____

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.

En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Hebr. 13:16

Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. 1 Tess 4:9

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Hand. 4:32

4. _____

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel.....ze loofden God.

Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten hem loven. Ps. 33:1

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. Ps. 95:6

5. _____ als gevolg van een geestvervuld leven

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.....

De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Hand. 4:33

Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.' Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Hand. 4:29-31

6. _____ als gevolg van een geestvervuld leven

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Joh. 15:16a

Ook in Ikonium bezochten ze de synagoge van de Joden, en ook daar werd een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Hand. 14:1

Gespreksvragen voor de kring:

1. Wat heb je ingevuld om de geestelijke situaties te omschrijven?
2. Geestelijk reveil/opwekking is het werk van de Heilige Geest. Toch lijkt het ook niet buiten ons om te gaan. Wat is volgens jou het goddelijk aandeel en wat het menselijk aandeel in een revitalisering van de Kerk van Jezus Christus?
3. Geef eens aan welke van de genoemde zes kenmerken in jouw eigen leven het sterkst en welke het zwakste is?
4. De eerste kerk kende hoge normen, hoge waarden en absolute toewijding. Wat vind je van de uitspraak: **“Geen offer op het altaar, geen vuur uit hemel!”**
5. In welke mate ervaar je blokkades in je eigen geestelijk leven? in de gemeente?
6. Waar heb je het werk van Gods Geest het afgelopen jaar het meest ervaren?
7. Wat vind je van het volgende citaat?
Ooit was zonde een angstaanjagend woord. “Het had hetzelfde emotionele effect als woorden zoals ‘nazi’ of ‘kanker’ tegenwoordig op ons hebben,” zegt Graham Tomlin in zijn prikkelende boekje ‘Doodzonde’ (uitgeverij Voorhoeve). “Zonde was iets wat men koste wat het kost wilde vermijden. Nu is het echter van een rottweiler veranderd in een poedel.”

www.janbaan.info