

HET SEIZOEN VAN TWIJFEL
(Groeien in de seizoenen van het leven)

“Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.” 1 Kor. 2:3

“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” 2 Tim. 1:7

4 mogelijke reacties op twijfel:

- * Naar je twijfels luisteren
- * Je twijfels negeren
- * Tegen je twijfels liegen
- * Je twijfels de Waarheid vertellen en in overeenstemming met die Waarheid leven

I. IK HEB INVLOED; EN BEN EEN VOORBEELD

“Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.” 1 Tim. 4:12

“Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.” 1 Kor. 11:1

II. IK BEN ONGESCHIKT ... EN VERTROUW DUS OP GOD

“Niet dat wij uit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God.” 2 Kor. 3:5

“Maar zonder mij kun je niets doen.” Joh. 15:5

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Fil. 4:13

III. IK BEN KOSTBAAR EN MAAK GEBRUIK VAN GODS CADEAUS

“Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.” 2 Tim. 1:6

“Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet.” 1 Tim. 4:14

“Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen,...” 1 Petr. 4:10

IV. IK BEN NOG NIET AFEN BESLUIT OM TE GROEIEN

“Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.” 1 Tim. 4:15

*“..., maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus!”
2 Petr. 3:18*

“Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,...” Ef. 3:20

Vragen voor overdenking of bespreking in de gespreksgroep.

1. Welke ervaring heb je met het ‘seizoen van twijfel’ in je leven
 - als het gaat om je werk in de maatschappij?
 - als het gaat om de relaties met je dierbaren? Je rol als echtgenoot, vader/moeder/familie?
 - als het gaat om wat je betekend in je kerk/Gods koninkrijk? Wat je kunt en mag doen?
2. Wat herken je in je eigen leven van de allereerste uitspraak bovenaan deze outline? (1 Kor.2: 3)
3. Timotheus had o.a. te maken met “leeftijdsdiscriminatie”? Waar heb jij mee te maken (gehad)? Wat deed dat met jou op dat moment?
4. Welke van de vier manieren (over het omgaan met twijfel) bovenaan dit uittreksel heb jij wel eens toegepast?
Hoe heb je dat ervaren?
Wat was het effect?
Hoe ben je er uitgekomen?
5. Over welke zaken twijfelde Mozes toen hij door God geroepen werd om het volk uit Egypte te leiden? (Ex. 4)
6. Hoe zou je de twijfel van Johannes de Doper willen omschrijven toen hij in de gevangenis de vraag stelde omtrent wie Jezus nu werkelijk was?
7. Als je ergens over twijfelt, hoe gemakkelijk vind je het dan om daarover met anderen te spreken?
8. Wat heeft je het meest aangesproken in de overdenking?