

DE SEIZOENEN VAN HET LEVEN

Prediker 3:2-8

“Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht.” Gen. 8:22

*“Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” Pred. 3:1
“...alles heeft zijn tijd.”*

4 FEITEN OVER DE SEIZOENEN VAN HET LEVEN

1. Ze zijn niet te _____
*“God verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan.” Dan. 2:21
“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, ... Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.” Pred. 3:11
“De HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht”. Ps. 33:11 (zie ook Job 1:21)*
2. God _____ voor elk seizoen van je leven.
“En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.” Rom. 8:28
3. De seizoenen omvatten _____ tijden.
Pred. 3:2-8 *“Er is een tijd om te...
baren/sterven planten/rooien doden/helen
op te bouwen/af te breken huilen/lachen rouwen/dansen
ontvlammen/verkillen omhelzen/af te weren zoeken/verliezen
bewaren/weg te gooien scheuren/herstellen zwijgen/spreken
lief te hebben/haten oorlog/vrede”*
4. Wat ik _____ tijdens een ander seizoen.
“Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.” Gal. 6:9

OP WELKE MANIER KUNNEN DE SEIZOENEN ONS VERDER HELPEN

4 vragen

1. Wat kan ik in dit seizoen van mijn leven _____?
*“Wees u ervan bewust dat uw kinderen geen getuige zijn geweest van de opvoeding die de Heer u gaf, en niet met eigen ogen Zijn grootheid hebben gezien, Zijn sterke hand en opgeheven arm.” Deut. 11:2
Jullie kinderen kennen de Heer niet uit eigen ervaring. Zij hebben zijn leerschool niet doorlopen. Jullie echter kennen uit eigen ervaring zijn macht... (GNB vert.)*

“Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar op God...” 2 Kor. 1:9

2. Waar kan ik in dit seizoen van mijn leven _____?
“...laat hij dan van elke dag genieten.” Pred. 11:8

“Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Tess. 5:18

“...ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn...” Fil. 4:11 (Het Boek)

3. Wat is in dit seizoen van mijn leven _____?
“Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.” Ef. 5:15-16

4. Wat kan ik in dit seizoen van mijn leven _____?
“Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.” Spr. 3:27

“Als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan.” Pred. 11:4 (Het Boek)

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Gal 5:13

Vragen voor het kringgesprek of voor persoonlijke verwerking.

1. “Soms staren we zo lang naar een deur die langzamerhand gesloten is, dat we te laat zien dat er een andere deur wijd open is gegaan”. Heb je hiermee zelf ervaring opgedaan?
2. Petrus werd door God omgevormd van een ongeletterde visser in een onbevreesde man van God. Waar lagen de kantelpunten in zijn leven? Hoe gebruikte God ook de dieptepunten en zijn mislukkingen om hem te vormen?
3. In welk ‘seizoen’ zit jij nu? Wat zijn de kantelpunten/seizoenswisselingen in jouw leven geweest? Welke gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat je een andere levensfase in bent gegaan?
4. Wat ervaar je als moeilijk bij het overgaan naar een nieuwe situatie? Waarom is dat moeilijk voor je?
5. In de winterperiode lijkt ‘alles’ stil te staan. Kun je zo’n periode ook hebben als je jong bent, of op middelbare leeftijd bent? Lees ook Ps. 92: 13-16. Heb jij zelf weleens een winterperiode ervaren?
6. Deel met elkaar jouw persoonlijke antwoorden op de laatste vier vragen van de overdenking. (zie hierboven)
7. Zijn er (emotionele) wonden, ontstaan in een vorig seizoen van je leven, die nog niet geheeld zijn?