

De grootste  
cadeaus  
die je ooit  
ontvangen  
hebt!



*Want alzo lief heeft  
God de wereld  
gehad, dat Hij zijn  
eniggeboren Zoon  
gegeven heeft,*

*opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16*

*God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal.  
Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? Rom.8:32*

Al Gods goede gaven \_\_\_\_\_

Wat gebeurt er wanneer ik Gods grootste 'cadeau' accepteer?

Dan ontvang ik ook .....

### 1. GOD GEEFT ME \_\_\_\_\_

*Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor. 5:17*

*Wanneer u bij mijn Woord blijft, dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.'*  
Joh. 8:31-32

*U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Rom.12:2*

### 2. GOD GEEFT ME \_\_\_\_\_

*Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. Rom.5:5*

*God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat Zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kunnen. Fil. 2:13*

*Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. 2Tim. 1:7*

### 3. GOD GEEFT ME \_\_\_\_\_

*In Christus heeft God ... ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Ef. 1: 4-5*

*Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Gal.3:28*

### 4. GOD GEEFT ME \_\_\_\_\_

*Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. 1 Petr. 1:4 ( HB)*

*De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here. Rom. 6:23*

*Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. Mat. 7:11*

*Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. Ef. 3: 18-19*

#### **Vragen voor groepsbespreking of persoonlijke overdenking;**

1. Laat elk groepslid kort vertellen wanneer/hoe ze Christus aanvaardden. Sinds wanneer weet jijzelf zeker dat Christus in jouw leven is?
2. Vertel waar jij ( en hoe jij), sinds je een lid van Gods familie bent geworden, de levensveranderende kracht van de Heilige Geest hebt ervaren.
3. De meeste mensen omschrijven zichzelf aan de hand van hun werk, hun rol of hun bezittingen. Hoe omschrijf jij wie je bent?
4. Welke van de vier genoemde 'kleinere cadeaus' in de overdenking was het minst bekend voor je? Wat betekent die ontdekking voor jou?
5. Beschrijf een moment waarop jij je bewust werd van zowel het verlangen als de kracht van God om verandering in je leven te bewerkstelligen?
6. Toen je het "grote doos" -geschenk van God accepteerde, plaatste hij ook de Heilige Geest in je. Waarom denk je dat het belangrijk is om je bewust te zijn van Zijn Geest in je leven? Beschrijf hoe de kennis van de Heilige Geest een verschil kan maken in je reactie op de uitdagingen in jouw leven.
7. Wat doet het met jou dat je weet dat velen in je omgeving ( in je familie?) Jezus Christus nog niet aanvaard hebben?
8. Als we als kerkgezin in liefde samenkomen met verschillende achtergronden, rassen en sociale klassen, is dat een getuigenis voor de wereld. Er staat als het ware "Iedereen is hier welkom!" op de gevel. Bedenk enkele manieren waarop je, als individu of als groep, contact kunt zoeken met mensen buiten het lichaam van Christus om Gods liefde, hoop en vrede te delen .