

Danken als levensstijl (Psalmen)

Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer." Psalm 50: 23a

".. ik vraag u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer, in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u". Rom. 12: 1-2

WAAROM en HOE danken?

1.. OM

* *De Here is groot, Hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden. (145:3)*

* *Looft de Here, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. (118:1)*

* *Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven. (7:18)*

* *Van harte zal ik U offers brengen, en Uw naam loven, Heer, want Hij is goed (54:8)*

* *Laten zij de Heer loven om Zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht (107:8)*

Hoe kan ik mijn dank tonen?

DOOR TE ZINGEN MET MIJN HART

Hef voor de Heer een hymne aan (een beurtzang met dankzegging) , zing voor onze God een lied bij de lier.. (147:7)

DOOR HEM IN GEBED TE DANKEN

en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus" (Ef. 5:20)

2. OM WAT HIJ

Ik zal U voor eeuwig loven om wat U hebt gedaan. (52:9)

Ik loof U, omdat U antwoordde en mij de overwinning gaf. (118:21)

..maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen Hij ons al onze zonden kwijtschold.. (Kol. 2:13,14)

U draagt mij weg van de poorten van de dood (9:14)

Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft (16:7a)

Ik zal u eeuwig loven om wat U hebt gedaan.. (52:11)

Hoe kan ik mijn dank tonen?

DOOR MET ANDEREN OVER HEM TE SPREKEN

En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam uit, maakt alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven Naam. (Jes. 12:4b)

DOOR JE TE REALISEREN DAT AL JOUW BEZITTINGEN VAN HEM ZIJN

Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft (50:14)

... moet u voor de Heer het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de Heer, uw God, u zegent (Deut. 10:10)

3. VOOR DE

Dit is de troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij doet leven. (119:50)

Jezus: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.. Joh. 11:25

Als je eerst het Koninkrijk van God zoekt, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Mat. 6:33

Hij heeft immers zelf gezegd: Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten! Hebr. 13: 5b

Hoe kan ik mijn dank tonen?

DOOR TE DIENEN MET DE MOGELIJKHEDEN DIE HIJ ME GEEFT

Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Here Jezus, terwijl U God, de Vader, dankt door Hem Kol. 3:17

DOOR ELKE DAG TE GEBRUIKEN ALS EEN CADEAU VAN GOD

Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt . 1 Thes. 5:18

Blijft in Hem geworteld en gegrondvest, houdt vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Kol. 2: 7

Vragen voor persoonlijke overdenking of groepsbespreking. Hieronder staan citaten in de punten 1 tot 7. Bespreek ze met elkaar.

1. Dankbaarheid veroudert snel.
2. Dankbaarheid is een bloem die in weinig tuinen bloeit.
3. God heeft beloofd te voorzien in al onze noden. Wat we nu niet bezitten, hebben we dus nu ook niet nodig. (Elizabeth Elliot)
4. Het gaat niet om hoeveel we hebben, maar om hoeveel we kunnen genieten van wat we hebben. Dat geeft echte vreugde! (Charles Spurgeon)
5. Tijdens blije momenten, PRIJS God; in moeilijke momenten, ZOEK God; tijdens stille momenten, AANBID God; tijdens pijnlijke momenten VERTROUW op God. Maar altijd geldt: DANK God. (Rick Warren)
6. "It's one thing to be grateful. It's another to give thanks. Gratitude is what you feel. Thanksgiving is what you do." (Tim Keller)
7. Ik heb heel veel dingen in mijn handen gehad, maar ben ze allemaal weer kwijt geraakt. Maar alles wat ik in de handen van God heb gelegd, bezit ik nog steeds. (Corrie ten Boom)
Wat heeft je het meest aangesproken in de overdenking?
8. Hoe denk jij over de negen gelezen melaatsen die niet terugkwamen om Jezus te danken voor hun genezing?
9. Wat is jouw (favoriete) manier om je dankbaarheid aan God te tonen?

