

BRENG DE GROEI TERUG IN JE LEVEN

Marcus 12:30-31

“Gij zult den Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht” en “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.” Marcus 12: 30-31 (NBG)

Met geheel uw hart...

.....God met geheel uw hart!	Deut. 4:29
..... God..... met geheel uw hart!	Deut. 6:6
..... God met geheel uw hart!	Deut. 10:12
..... God met geheel uw hart!	Deut. 30:2
..... op God met geheel uw hart!	Spr. 3:5
Doe alles van harte!	Col. 3:23

“Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Here met enthousiasme!” Rom. 12:11 (HB)

Groeiremmers ontmaskeren en oplossen!!

1. EEN _____

“Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt.” Jes. 49:4 (NBG)

2. EEN _____

“Maar, laat ieder zó leven als de Here voor hem bedoeld heeft en met de gaven die de Here hem heeft gegeven.” 1 Kor. 7:17(HB)

3. EEN _____

“Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven.” 1 Tim. 4:7b (HB)

4. EEN _____

“Mijn zonden zijn mij te veel geworden; zij vormen een grote last in mijn leven.” Ps. 38:5 (HB)

5. EEN _____

“De dwaas sterft door wrok en jaloezie.” Job 5:2 (HB)

“Gij, die in toorn uzelf verscheurt.” Job 18:4 (NBG)

6. EEN _____

“Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, zit hij in moeilijkheden.”
Pred. 4:9-10 (HB)

7. EEN _____

“Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven een met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid” Col. 2:6-7 (HB)

“U mag geen andere goden vereren omdat de HERE, uw God, een jaloerse God is.” Ex. 34:14 (HB) *“a God who is passionate about His relationship with you”*(NRV)

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken.”

Evalueer samen of alleen:

Kijk eerlijk hoe je op dit moment functioneert en stel jezelf de volgende vragen:

Ik heb een heldere visie en heldere doelen.	Ja	O	O	O	O	O	Nee
Ik kan mijn gaven en talenten optimaal inzetten in de gemeente.	Ja	O	O	O	O	O	Nee
Mijn geestelijke conditie is optimaal.	Ja	O	O	O	O	O	Nee
Zonden of een negatieve houding belijd ik direct.	Ja	O	O	O	O	O	Nee
Conflicten worden snel en bijbels opgelost in onze gemeente .	Ja	O	O	O	O	O	Nee
Ik leef en werk optimaal samen in het besef dat God ons aan elkaar gegeven heeft en dat we elkaar nodig hebben.	Ja	O	O	O	O	O	Nee
Ik besteed voldoende tijd aan mijn persoonlijke liefdesrelatie met God en aan vorming en toerusting	Ja	O	O	O	O	O	Nee

- Bespreek dit (als je durft) ook met elkaar. Besef daarbij dat anderen net als jij, zwakke punten hebben.
- Wat is de groeiremmer die jou het meest hindert?
- Welke concrete stap zou je kunnen zetten om daaraan te werken?
- Bekijk de laatste dia van de Powerpoint nog eens en omschrijf hoe jij daar zelf instaat.

Waarom we er als gemeente zijn?

Stel je een willekeurige groep toegewijde en veranderde mensen voor, die veel van God en van andere mensen houden. Zij beseffen dat het niet om henzelf draait, maar om Jezus Christus. Zij zijn gefascineerd door Zijn verhaal en Zijn hart voor mensen. Zij zijn zaaiers, hoopgevers, vergevingsgezind, durven uit de boot te stappen en te dromen. Zij hebben geen kritische geest, maar zijn verbonden met een ieder die van Jezus houdt. Zij bemoedigen de armen, geven kracht aan de zwakken, omhelzen de buitenstaanders en zoeken de dwalenden. Zij dienen samen, lachen en huilen samen, bidden samen en leven samen. Hun omgeving zal veranderen omdat God hen heeft gestuurd. Zij houden de doelen die God hen gegeven heeft scherp in het oog en zijn bereid om nieuwe dingen te leren en gevormd te worden naar Zijn beeld.....

Is dit een goede beschrijving van jou als ‘Jezus-volger’?