

Angst, vraagtekens en ZEKERHEDEN

*Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
en uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Ps. 23*

De Wereld:

In enkele weken tijd: Oude prioriteiten voorbij

Nieuwe prioriteiten als gevolg van Angst en Paniek

- eerste levensbehoeften (shokeffect, hamsteren)
- overleven
- besmetting voorkomen, 'social distance'
- op zoek naar antwoorden

Van "maakbare samenleving" naar vraagtekens en onzekerheden.

- Hoelang gaat dit duren?
- Wat zijn de gevolgen? Wat zal de schade voor de samenleving zijn?
- Wat zijn de gevolgen voor mij?
- Wanneer hebben we weer een normale samenkomst op zondag morgen?
- Aanbeland in de laatste fase van de huidige geschiedenis?

Pauzestand! We zijn stilgezet:.....

Paniek op het meer van Galilea (Marcus 4)

-
-
-
-
-

- Opmerkelijke reactie: *"Waarom hebben jullie zo weinig moed? Waarom zijn jullie zo kleingelovig?"*

- Les:

Onze absolute zekerheden:

- God is erbij!
- God zal van je blijven houden!
- God laat onzekerheden toe in je leven!
-
-

5 overwegingen

1. Geloof

Wie onnozelen is hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap. Spr.14:15-18

Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan, dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid Spr. 14:8

Bid om geestelijk onderscheidingsvermogen!!!

2. Wat er ook gebeurt,

Iedere crisis is een tijdelijk ongemak.

De geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. We richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare dingen zijn eeuwig. 2Kor.4:17-18

3. Bidt om

God is immers altijd bij je als je zijn kind bent.

Je wordt van alle kanten belaagd, maar je raakt niet in het nauw. Je wordt aan het twijfelen gebracht, maar je raakt niet vertwijfeld. Je wordt misschien vervolgd, maar je wordt niet in de steek gelaten. Je wordt geveld, maar je gaat niet ten gronde. Je draagt in het bestaan altijd het sterven van Jezus met je mee, zodat ook het leven van Jezus in jouw bestaan zichtbaar wordt! 2Kor.4:8-10

4. Bidt.....

De onzekerheid van de crisis biedt extra kansen.

Welnu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over Uw boodschap te spreken. Hand 4:29

God die ons altijd troost en in al onze ellende moed geeft... zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in hun ellende moed kunnen geven. 2Kor. 1:4

Een crisis zorgt voor (extra) honger naar antwoorden op levensvragen

5. Wees

Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bidt onophoudelijk! Rom. 12:12

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Openb. 2:10

Vragen ter overdenking of voor groepsgesprek:

Wat vind je van het verwijt dat Jezus zijn discipelen maakte toen het stormde?

- Wat is jouw grootste angst als gevolg van de crisis? Wat is jouw grootste vraagteken? Wat is jouw grootste zekerheid?
- Wat vind je van de uitspraak op de laatste dia: "Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult..."
- Welke (geestelijke) 'voordelen' heb je tot nog toe ervaren als gevolg van de crisis?
- Op welk terrein heb jij zelf al ervaren dat je beter niet alle informatie die naar je toekomt, voor waar aan kunt nemen?
- Heb je al gesprekken gehad met ongelovigen over hun angst en zorgen?
- Zijn er mensen voor wie jij heel specifiek bidt dat deze crisis hen dichterbij God zal brengen?
- Wat is jouw mening over de relatie tussen deze crisis en datgene wat in de bijbel staat over de eindtijd?
- Corrie ten Boom: "Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God!"